

nr. 2, 28 februari tot 11 april 2025

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek





Monopoly van wereldleiders

Het lijkt wel een levensgevaarlijk spelletje monopoly wat de drie allergrootsten van deze aarde op dit moment aan het spelen zijn. Ze hebben geen enkel mededogen met de wat mindere goden onder hen. Verdelen de landen alsof het niks is. Laten hun bondgenoten als bakstenen vallen. Geen enkel mededogen voor hen die op instorten staan. Het doet me denken aan het spelletje monopoly bij mijn schoonouders. Het spel werd bikkelhard gespeeld door mijn zwagers en ze hadden geen enkel mededogen met de zusjes, die dan ook tamelijk gefrustreerd het spel verlieten nadat ze alle geld en straten waren kwijt geraakt. Zo zaten de twee broers met een zak vol geld en alle straten.

Terwijl ik dit schrijf en me een weekje afzonder boven de poolcirkel met een leuke fotogroep en geen enkel belang heb bij wat er op deze wereld allemaal plaatsvindt, zitten er een paar vrienden van me in Spanje en Santpoort onderuitgezakt in het zonnetje te dutten. Hun activiteit is er één van WhatsApp uitwisseling over de toestand in de wereld, zoals: "Hebben jullie het nieuws gevolgd? Ik ben erg bezorgd over de situatie. Ik denk dat onze kinderen en zeker de daarop volgende zware tijden gaan beleven etc. Het nieuws is niet om aan te horen". De ander: "Ik ben ook bezorgd. Wat staat onze kinderen nog te wachten". En nog een ander: "We worden oud. We denken nog steeds in de verhoudingen van vroeger. Die zijn er niet meer. We leven in een andere tijd. Het wordt er niet gemakkelijker op". De eerste: "Het gaat mij om de karakters van mensen in het hier en nu". Nog een ander: "Ja, er bestaat geen naastenliefde. Alles voor het ik. Europa moet actiever zijn. Eén geheel worden is het begin".

Zo af en toe stuurde ik een fotootje toe van vogels, sneeuwstorm, landschappen en noorderlicht om ze op andere gedachten te brengen. Ik wilde me niet in de stortvloed van zorgen mengen, maar nog even genieten van de stilte ver weg van steenrijken, machthebbers, schreeuwers en wat al nog meer dat het leven op deze mooie aardbol kan verstoren.

*Hartelijke groet vanaf de Lofoten,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)*

Met wie je in gesprek bent ...



Zondag 9 februari introduceerde ik in de dienst Barnett Newman met zijn schilderij Cathedra, gemaakt in 1951. Maar ik merkte dat zelfs zijn naam niet algemeen bekend was. Gelukkig vertelde ik nog wel, dat hij van joodse origine was, en dat hij levenslang intens geboeid was door de Joodse mystiek. En die taal sprak uit het schilderij en werd ook herkend, bleek me achteraf uit de reacties.

In tweede instantie veerde de herinnering nog wat meer op, als mensen zich herinnerden, dat dit schilderij ooit (1995) verregaand met een mes bijna onherstelbaar werd gehavend door iemand die er niets in zag en er toch diepgaand door werd geëmotioneerd. Cathedra werd gerestaureerd door het kundige team van het Stedelijk Museum zelf en het toont het mysterieuze visioen ondanks het (nauwelijks zichtbare) litteken.

In zo'n situatie voel ik mij ook, nu ik op zondag 9 maart de vijftigste verjaardag vier van het begin van mijn ambtswerk in Hoogkarspel, ingezegend op 9 maart 1975 door ds. Hans Hasselaar. Hij maakte als hoogleraar dogmatiek in Utrecht mij voorgoed enthousiast voor kerk en theologie door me deelgenoot te maken van de manier waarop met name Barth, Miskotte, Rosenstock en Rosenzweig hun taal van het geloof hadden vervoegd in gesprek met de bronnen en vele anderen. Mijn studeerkamer is er vol van ...

Maar de namen van deze theologen en filosofen zijn voor veel mensen onbekend geworden, hoewel zij ook vandaag worden gelezen door aandachtige studiegezelschappen, die hun uitzonderlijke belang steeds weer presenteren. Maar ze werden en worden ook vaak afgekraakt, net als trouwens Barnett Newman toen hij nog leefde.

Hoe dan ook, in deze 50 jaar is er een hele wereld voorbij gegaan, die wereld waarin kerk en bijbel algemeen bekend waren en bezocht en gehoord werden. Kunst en muziek werden daarentegen gaandeweg via elektronische en digitale media winstgevend versterkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd - een grote industrie is het geworden. Door de smartphone en het internet zijn mensen in hogere mate bereikbaar en communicabel geworden. Dit kan zowel negatief bedrieglijk misleidend uitpakken als positief informatief verbindend.

Wat blijft: de terugkeer naar de bronnen, de Bron, het gesprek met mensen van vandaag én mensen van voorbij, die dat ook deden en doen, mensen die zelf lezen en zingen. En dat zijn er verrassend veel, en heel verschillende.

Zondag 9 maart worden wij getuige van Jezus, die in een proeve van leven in de onzekerheid en verlatenheid van het verwilderde land veertig dagen lang op zichzelf teruggeworpen raakt. Dan wordt hij geconfronteerd met een gesprekspartner die geen goede verstaander maar tegenstander wil zijn. En tenslotte leren wij verstaan en zingen: 'Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep ... Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven.'

Op zondag 13 april is het Palmzondag.

Dan vertellen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Traditiegetrouw maken we met de kinderen Palmpasestokken: houten kruizen worden met crêpepapier omwikkeld en versierd met symbolen en lekkers. Bovenop staat de broodhaan.

Het zou heel leuk zijn als er tijdens deze viering veel kinderen zijn waarmee we een heuse optocht door de kerk kunnen maken.

Ook kleinkinderen van gemeenteleden zijn van harte welkom!

Wies Jongejan en Margriet van Herk

Vooraankondiging Stille Week en Pasen 2025 in Het Kruispunt Velserbroek



Noteer deze data alvast in uw agenda.

Witte Donderdag (Met Heilig Avondmaal).

17 april 2025 om 19.30 uur

Goede Vrijdag (Met koralen van de Matthäus Passion).

18 april 2025 om 19.30 uur

Stille Zaterdag (Met doopgedachtenis)

19 april 2025 om 21.00 uur

Pasen (met o.a. trompetgeschal en veel gezang).

20 april 2025 om 10.00 uur



Een leeg graf
Christus is opgestaan

Het volgende kerkblad verschijnt heel kort voor de Stille Week en Pasen. Daarom nu alvast een vooraankondiging.

Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd en eindigen we de dienst alvast in stilte voor wat komen gaat.

Een bijzonderheid die ik graag hierbij wil vermelden is de speciale uitvoering in **Het Kruispunt op Goede Vrijdag van de koralen van de Matthäus Passion**. (19.30 uur). We zijn maanden met de voorbereiding bezig geweest en u mag dit niet missen.

Het lijdensverhaal wordt verteld door de lector en op de juiste momenten wordt ingezet op de koralen uit de beroemde Matthäus Passion van Bach. De dienst begint met een algemeen gedeelte met o.a. gemeentezang. Langzaam wordt toegevoerd naar de overgang tussen gemeentezang en lijdensverhaal met koralen, door een speciaal inleidend muziekstuk van Bach (**BVW 656**) op het orgel te laten horen (door Peter Groot). Daarna volgen de lezingen en de koralen, uitgevoerd door een gelegenheidskoor, bestaande uit **18 zangers / zangeressen** en (heel bijzonder, want dit is nog nooit vertoond in Het Kruispunt) **12 musici met 4 violen, 2 cello's, 2 dwarsfluiten, een blokfluit, een hobo, een klarinet en een fagot**. Dit alles onder leiding van onze dirigent Hans Hovius.

De uitvoering is zo mooi dat het wellicht bij sommigen persoonlijke herinneringen en emoties op gaat roepen. Muziek is emotie, maar deze koralen zijn echt heel bijzonder. U mag dit niet missen.

Vanzelfsprekend staat het lijdensverhaal van Jezus Christus centraal, deze avond. Dat mogen we niet vergeten.

Op Goede Vrijdag wordt de Paaskaars gedooft. Een groepje vrijwilligers heeft gewerkt aan de nieuwe Paaskaars om deze weer van een speciale opdruk / versiering te voorzien. Er zijn speciale kaarsavonden georganiseerd. (Elders meer daarover).

Op Stille Zaterdag wordt de nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen. Het licht begint weer te schijnen. We zijn op weg naar Pasen. We staan deze avond ook stil bij onze eigen doop. Onderdeel van de dienst is de doopgedachtenis. Verder kan een ieder een aangereikt kaarsje aansteken en plaatsen in speciale bakken die midden in de kerk staan.

Voor Pasen heeft een groepje gewerkt aan de voorbereiding van het Paasontbijt, waar van tevoren voor ingeschreven kan worden. Dit wordt nader afgekondigd in de kerk. Op Paasochtend wordt de dienst na het ontbijt ingezet met veel gezang. Hierbij worden we begeleid door Peter Groot op het orgel en ook onze trompettist Erik Hartendorf is van de partij.

Heel blij waren we met de bereidwilligheid van ds. Jan Seeleman, die in alle diensten in deze bijzondere week wilde voorgaan en dat laatste (één voorganger voor al deze diensten) was een wens vanuit de werkgroep Eredienst om een logische overgang te creëren tussen de verschillende vieringen van donderdag tot en met zondag.

Ondergetekende mocht zelf de liturgie voor alle dagen schrijven en deed dit vanzelfsprekend in overleg met betrokkenen. Het zelf schrijven van de liturgie is een behoorlijke opgave als je zelf geen predikant bent, maar na heel wat studeerwerk zijn de boekjes en beamerteksten voor de vieringen toch op verantwoorde wijze tot stand gekomen.

We mogen trots zijn op het bereikte resultaat. Normaliter is de vaste voorganger degene die het voortouw neemt, maar nu mochten we met een groepje vrijwilligers alles zelf voor elkaar zien te krijgen.

Ik ben ook bijzonder trots op het gelegenheidskoor o.l.v. Hans Hovius. Toen bekend werd dat we graag de koralen van de Matthäus Passion wilden gaan uitvoeren, hebben diverse mensen zich kort na elkaar aangemeld. Het moeilijkste was om geschikte muzikanten te vinden met instrumenten die passen bij de uitvoering van de koralen, maar toen ik eenmaal een begin had, ging het verhaal van mond tot mond en de een na de ander meldde zich aan. Ook ben ik heel dankbaar voor de inzet van Hans Hovius, die voor alle instrumenten de muziek in de juiste setting in een partituur moest zien te krijgen en het resultaat mag er zijn.

Ik zing zelf mee in het koor, maar toen ik het orkest de eerste keer hoorde spelen, was dit zo indrukwekkend!!! Dat is niet in woorden te vatten. Kortom: kom luisteren en meedoen met de diensten, want zoals gezegd: zo'n uitvoering als deze, is nog nooit eerder vertoond in Het Kruispunt.

Adriaan Rensen (medewerker eredienst)

Ouderenmiddag

Woensdag 19 maart houden we weer onze ouderenmiddag in Het Kruispunt.

Deze middag hebben we een korte avondmaalsviering met Ds. Harmen de Vries.

De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie en thee

U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen met

Yvonne Vreeken tel. 023 5371131 of

Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Bedankt

Heel hartelijk dank voor het mooie boekje dat wij mochten ontvangen. Ook voor de kaarten, de apps en het medeleven van gemeenteleden hartelijk dank.

Met hartelijke groeten van Kees en Guda de Wit.

Op 12-01-25 ontving ik de mooie bloemen. Dat was een volledige verrassing. Het zijn niet alleen de bloemen, maar ook de aandacht die je krijgt. Mijn hartelijke dank hiervoor.

Jaap van Nieuwenhuijzen

Workshop Paaskaars maken, 31 maart 19.30-21.30 Het Kruispunt.

Een kaars aansteken is vaak méér dan het lijkt; het is een teken van hoop en verlangen, van verbondenheid en meelevens.

In deze workshop versieren we een stompkaars met gekleurde was. Zo maak je je eigen, unieke, persoonlijke kaars.

We vragen een bijdrage van €10,00 voor de materiaalkosten.

Opgeven kan tot 24 maart via de mail:

berta.menger@kpnmail.nl

of bel me op: 06-39770010

Groet, Ute Molenaar en Berta Menger



Doopdienst in Het Kruispunt

Wat een mooie dienst was het op zondag **2 februari 2025**. Evelien en Geert van der Velde werden gedoopt en dat is tegenwoordig iets bijzonders, want zo vaak hebben we geen doopdiensten meer. In dit geval betrof het twee jong volwassenen die ook nog eens een uitgebreide vrienden / kennissenkring meenamen naast de familie. Het was ook een gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters uit Santpoort.

We wisten dat het druk zou worden, maar dat de kerk weer eens tot de glazen wand achterin gevuld zou worden, dat overtrof de verwachtingen.

Er waren circa **180** mensen in Het Kruispunt aanwezig en daarnaast is de dienst nog eens door meer dan 100 mensen online bekeken. Dat hebben we zelfs met Kerst niet meer meegeemaakt!!!

Het was een prachtige dienst waarin ds. Harmen de Vries voorging en hij heeft de betekenis van de doop wel heel goed uitgelegd en de nadruk gelegd op het feit dat iedereen bij Jezus mag horen en dat de zonden vergeven kunnen worden. Blijf bidden. Blijf op Christus geënt.

De teksten kwamen uit Handelingen 10 (34 e.v.); Romeinen 5 (21 e.v.) en Romeinen 6 (13 e.v.). Evelien en Geert hebben bewust voor de doop gekozen. Zij willen graag Jezus volgen en hebben dit in gesprekken, die in Utrecht gevoerd zijn, (met Harmen) duidelijk uiteen gezet.

De dienst is in diverse beelden vastgelegd met foto's die door Rina ten Broek werden verzorgd.

Adriaan Rensen, medewerker eredienst





IN MEMORIAM CORNELIS LANGBROEK

Op 13 november 2024 overleed, na een intensieve periode van voortschrijdende ziekte, **Cornelis Langbroek**, in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw nog niet zo lang in De Hofstede.

Kees Langbroek was afkomstig uit IJmuiden, dat hij in de Tweede Wereldoorlog met het ouderlijk gezin moest verlaten vanwege de opbouw van de Duitse kustverdediging. Uiteindelijk keerde hij, na de nodige omzwervingen, naar IJmuiden terug, om er de middelbare school te doorlopen en er vervolgens te werken. Hij trouwde met Lenie van der Plas, met wie hij ging wonen in Santpoort-Noord. Zij kregen drie dochters, Heleen, José en Martine, die zich hun vader als een betrokken familieman herinneren.

Vanaf zijn 16e jaar werkte hij veertig jaar bij de Hoogovens, de meeste jaren in zijn functie van inkoper van materialen en gereedschappen. Na de beëindiging van zijn dienstverband vanwege een reorganisatie kwam er meer tijd voor de kinderen en kleinkinderen, maar ook voor fietsen en wandelen samen met zijn vrouw, vooral in en rond het Gelderse Stokkum, waar zij een vakantieverblijf hadden.

Kees Langbroek was zijn leven lang betrokken bij het sportgebeuren: actief als voetballer, volleyballer, biljarter en tennisser, passief als aandachtig kijker naar sportuitzendingen.

Boven zijn overlijdensbericht staan Jezus' woorden uit de Bergrede: 'Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven', woorden die we ook gelezen hebben voorafgaande aan zijn begrafenis in IJmuiden. Kees Langbroek was een zachtmoedig man, die dankzij Gods genade in Jezus Christus mocht uitzien naar het eeuwige leven. We bidden zijn vrouw, zijn kinderen en hun partners en zijn kleinkinderen Gods nabijheid toe.



Ds. Harmen de Vries

Op de dag dat ik dit schrijf (13 februari) wordt het nieuws gedomineerd door opnieuw een actie van president Trump die ingaat tegen ons gevoel voor rechtvaardigheid en medemenselijkheid. Hij heeft een telefoongesprek gevoerd met Poetin waarin hij heeft toegezegd dat Oekraïne zich niet bij de NAVO zal aansluiten en dat Rusland de veroverde gebieden in Oekraïne mag houden. Het is een klap in het gezicht van de Oekraïners die gigantische verliezen hebben geleden in een al drie jaar durende oorlog die dood en verderf gezaaid heeft. Eerder al schokte Trump de wereld door zijn besluit om immigranten met behulp van het leger te deporteren. Of door alle ontwikkelingshulp stop te zetten, uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen of zich terug te trekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wat een lef toonde Mariann Budde (bisschop in de protestantse episcopale kerk) toen ze in een gebedsdienst voor de nieuwe president de aanwezigen en Trump zelf confronteerde met de Bijbelse oproep op te komen voor de vluchtelingen, de kwetsbaren en de zwakken. En ze riep op tot mededogen voor mensen die nu bang zijn en niet weten hoe hun toekomst eruit zal zien.

Misschien is dat het enige dat we kunnen doen als christenen: ons uitspreken wanneer christelijke waarden als rechtvaardigheid, medemenselijkheid, zorg voor de schepping, gelijkwaardigheid en solidariteit met voeten getreden worden. En daarbij mogen we erop vertrouwen dat 'de zachte krachten zullen winnen'.

Ik citeer het eerste couplet uit een gedicht van Henriette Roland Holst (1869-1952).

***De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen. (...)***

Dit vertrouwen vinden we ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de psalmdichter die door een duister dal gaat en zingt: 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets', of bij de apostel Paulus die in gevangenschap en ontbering leeft en schrijft: 'Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde'.

Lief en leed

Gelukkig gebeuren er een heleboel vrolijke dingen en kan er door velen volop genoten worden van wat het leven brengt. Toch komen mij vooral moeilijke en verdrietige dingen ter ore. Een paar gebeurtenissen vanuit de gemeente:

Sjoukje Norbruis moest op 16 januari naar het ziekenhuis voor een nieuwe heup. Al na een dag kon ze naar huis waar haar zoon en dochter haar de eerste dagen verzorgden. Nu is ze hard aan het trainen om weer goed te kunnen lopen en fietsen.

Antje de Wit moest op 26 januari afscheid nemen van haar man Ben Kruijzen. Ook vanaf deze plaats wensen we haar steun, kracht en liefde toe, zodat ze voelt dat ze hierin niet alleen staat.

Op zaterdag 1 februari kwam er onverwachts een einde aan het leven van Aafje Haasnoot. U vindt elders in dit kerkblad een In Memoriam van haar.

Vooruitblik

De Veertigdagentijd begint op woensdag 5 maart met de Aswoensdag. Er is een gezamenlijke viering in het Kruispunt, waaraan de cantorij medewerking verleent.

Langzaam gaan we dan richting Pasen.

Ik wens u een goede Veertigdagentijd toe waarin u tijd kunt nemen voor inkeer en verstillig. Een kalender met voor iedere dag een inspirerende tekst of spreuk kan u daar wellicht bij helpen. Hij is gratis mee te nemen uit de kerk.

Op zondag 9 maart is het 50 jaar geleden dat Henk Reefhuis in het ambt van predikant bevestigd werd. Hoe mooi is het dat hij juist op deze dag bij ons in de Dorpskerk voorgaat. De cantorij, waar hij ook deel van uitmaakt, zingt in deze kerkdienst mee. Bij de koffie kunnen we genieten van een kleine traktatie, en als u wilt kunt u Henk dan feliciteren.

Fijn dat Henk en Els deel zijn blijven uitmaken van de Santpoortse kerkgemeenschap als meelevende leden, na al die jaren dat hij hier predikant was. Ik heb het hem wel eens persoonlijk gezegd, maar wil het u als lezer ook laten weten: dat ik het bijzonder waardeer hoe hij aanwezig is. Op de achtergrond, maar wel ondersteunend en meedenkend indien nodig. Ik hoor wel van collega's van me dat ze 'last' kunnen hebben van een emeritus-predikant in hun gemeente, omdat die hen voor de voeten loopt en erop uit is zijn belangrijke

plaats op wat voor manier ook te behouden. Daar is bij Henk geen sprake van. Als er eens een beroep op hem gedaan wordt, overlegt hij met mij om te horen wat ik daarvan vind. En hij is altijd bereid met mij mee te denken als ik daar behoefte aan heb, op zijn eigen bescheiden wijze.

Henk, ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met je jubileum! Een mooie dag gewenst, de 9e maart, waarop je met dankbaarheid terug kunt kijken op je predikantschap.

U allen, en jullie allen, wens ik alle goeds toe. En vooral: het vertrouwen dat 'de zachte krachten zullen winnen'.

Gilda Polderman

Bedankt

Hierbij wil ik bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen en ook hartelijk dank voor de vele kaarten. Dit doet mijn herstel goed.

Mvg Sjoukje Norbruis

*Lieve mensen,
Hartelijk dank voor het mooie boekje dat we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 65-jarige huwelijksjubileum.*

*Met groet van huis tot huis,
Ton en Ria Renes-van Dam*

*Lieve mensen van de Dorpskerk,
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de bloemen die mijn man en ik zondag 19 januari na de kerkdienst mochten ontvangen.*

Het steunt en ontroert ons!

Antje de Wit & Ben Kruijsen

Zeven dagen later, op 26 januari, overleed Ben. We wensen Antje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte! (red. KO)

IN MEMORIAM: AAFJE HAASNOOT - PASTERKAMP

Aafje Pasterkamp werd geboren op 12 april 1940 in Broek op Langedijk. Ze groeide op in een druk en gezellig gezin met zeven kinderen: zes meisjes en één jongen.

Op een uitwisselingsweekend van de kerk leerde ze Ab Haasnoot kennen. Ze trouwden en gingen wonen in Santpoort aan de Kerkerinklaan. Drie kinderen kregen ze: Marka, Alain en Ingeborg. Aafje werkte bij verschillende bedrijven, onder andere in de administratie, en uiteindelijk bij de Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam, waar ze haar mooiste werkplek had en ze door collega's gezien werd als een rots in de branding.

Wandelen was haar grote passie. De Nijmeegse Vierdaagse, die ze wel twintig keer liep, de Camino naar Santiago, maar ook vele wandelingen dichtbij huis maakte ze.

Ze was een beschermende, zorgende en meelevende moeder en oma. Een levenslustige, sterke vrouw die een helpende hand bood als dat nodig was.

Ze hield van kunst en cultuur en bezocht graag musea en concerten. Zelf zong ze in het Bach-ensemble en ook een aantal jaren in de cantorij van de Dorpskerk.

Na de dood van Ab ging ze mentaal en fysiek achteruit. Hij kon haar stimuleren om dingen te ondernemen en gaf haar vertrouwen in zichzelf. Dat moest ze nu missen. Ze verhuisde naar een appartement aan de Maan Bastion in Velsbroek, waar ze een paar jaar heeft gewoond. Daar stierf ze ook, onverwacht, op 1 februari.

In de afscheidsdienst op 12 februari in de Dorpskerk herdachten we haar levensreis, en spraken we het vertrouwen uit dat die reis haar naar het Vaderhuis heeft gebracht, waar ze veilig wonen mag, tot in eeuwigheid.

ds. Gilda Polderman



Van de activiteitencommissie

Tijdens de koffieochtend op 20 maart as zal Francisca de Boer vertellen over haar werk bij NIDOS, de jeugdbescherming (voogdij) voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Een zeer belangrijk en gevoelig onderwerp nu er zoveel te doen is over de mens op de vlucht en hun opvang hier in Nederland. Van harte aanbevolen. Ook gasten van harte welkom! Aanvang 10.30 uur , aanmelden niet nodig en voor vervoersvragen: 06-18203386.

Samen bouwen aan de toekomst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Van de koffieochtend van januari tot slot nog een paar gezellige foto's van ernstig overleggende deelnemers , een quizmaster en last but not least onze éénmans-jury!

Marja Hirdes



Vanuit de werkgroep Inspiratie

We hebben weer heel wat activiteiten lopen of voor het voorjaar gepland! Om niet de teveel ruimte van de Kerk Onderweg in te nemen 😊, vermelden wij dit keer niet de activiteiten Soup & Spirit (eerstvolgende bijeenkomst zit vol), Contact Kerk & Moskee (nog geen nieuwe datum bekend) en Stiltewandelingen (winterstop) waarover we niets meer te melden hebben dan wat tussen haakjes staat. Des te meer ruimte voor nieuwe en bekende activiteiten waar u wél naartoe kan!

Kloosterweekend

Er is nog ruimte voor 1 of 2 spijtoptanten voor het weekend van **14 t/m 16 maart!** De kosten bedragen 185 euro p.p. Meld u zich dan nog direct aan, zodra u dit kerkblad leest! We gaan naar de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, de langst bestaande klooster-gemeenschap van Nederland met een bewogen geschiedenis. We delen het dak met 13 Norbertijner broeders en bezoeken hun vieringen. Daarnaast biedt het klooster een abdijwinkel met boekenhoek, een proeflokaal (de broeders maken bier!) en zijn er prachtige wandelmogelijkheden.

Opgeven doet u zsm via margreetenpaul@quicknet.nl. Het wordt vast een mooi, zinvol, maar ook gezellig weekend. 'Berna ut Lucerna': opdat Berne het licht moge verspreiden!



Abdij van Berne

UITNODIGING GROENE LEZINGEN

Voor onderstaande lezingen hebben zich al belangstellenden gemeld. Als u zich meldt bij Armande Akke, dan kunt u nog mee de datum en tijdstip bepalen waarop ze plaatsvinden.

1: Lezing 'Genoeg om te leven'

Paul Schenderling is al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. In het dagelijks leven adviseert hij overheden over sociale vraagstukken. Hoewel hij van huis uit econoom is, is hij over weinig onderwerpen kritischer dan ons huidige economisch handelen en de gevolgen daarvan voor mensen en de aarde. Het Bijbelboek Jesaja is daarbij een grote inspiratiebron voor hem. In 2021 schreef hij samen met Matthias Olthaar het boek 'Hoe handel ik eerlijk?' en in 2022 verscheen zijn boek 'Er is leven na de groei'. In beide boeken schetst hij perspectieven op een inrichting van onze economie en een levenswijze die het andere leven op aarde niet langer aantast maar juist bevordert.

Bent u in dit onderwerp geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten, dan kunt u een mail sturen naar: akke.armande@gmail.com



2. Interactieve boekpresentatie 'Wat zegt de bijbel over dieren?'

Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief en is gebaseerd op het gedachtegoed van de Engelse theoloog Andrew Linzey. De lezer krijgt een verrassende blik op sommige teksten uit de Bijbel. Teksten die eeuwenlang zijn gelezen vanuit een antropocentrisch (mens-centraal) wereldbeeld, worden geplaatst in een ander Bijbels kader. De manier waarop de schrijvers dit doen is even kundig als persoonlijk, even vernieuwend als hartverwarmend. Alle redenen worden gegeven om de rechten van dieren serieus te nemen!

Bent u in dit onderwerp geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten, dan kunt u een mail sturen naar: akke.armande@gmail.com



Bijbelkring Galaten

De brief aan de Galaten wordt algemeen beschouwd als een van Paulus' belangrijkste brieven. De inhoud geeft een antwoord op fundamentele vragen: langs welke weg komen wij met God in het reine? Wat is het juiste richtsnoer voor ons dagelijks handelen?

De toon van de brief is heftig, de inhoud verrassend bevrijdend. De knetterende confrontaties tussen Paulus en de afdwalende christenen van Galatië zijn ook nu nog voor ons relevant om te bepalen wat wezenlijk is in ons geloof en leven, en wat niet.

Elke keer bestuderen we één hoofdstuk van de brief.

Als u het kerkblad in de bus krijgt, zijn er nog 3 van de 6 bijeenkomsten te gaan: 4 maart, 18 maart en 8 april 2025.

Tijd: steeds van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in het Kruispunt.

De serie is dus halverwege, maar als geïnteresseerde kunt u zich nog opgeven via dsHarmendeVries@pg-spvb.nl.



Aan tafel met Jezus

In de 40 dagen tijd organiseer ik twee bezinningsavonden rond het boekje "Aan tafel met Jezus".

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. In die ontmoetingen leren we wie Jezus is en wat zijn boodschap is. Iemand uit zijn nabijheid of directe omgeving schuift bij Jezus aan tafel en gaat met hem in gesprek. Zo leren wij hem steeds op een andere manier kennen.

We lezen samen deze verhalen, bespreken de vragen die aan het einde van elk gesprek staan en gaan dan vervolgens de inhoud creatief verwerken (denk aan collage, belangrijke woorden uit tekst halen, woord en beeld combineren).

Wanneer? Maandagavonden 10 en 17 maart van 19.30-21.30.

Waar? De plek wordt nader bepaald; bij kleine groep kan het bij mij thuis op de Floraronde 67. Anders in één van de kerkzalen.

Opgeven vóór 5 maart a.s. bij Simone Blom : simoneblom62@gmail.com ivm opsturen teksten.



Ontmoeting rond de Bijbel

Na de gespreksavonden over de Bijbelse persoon Jakob speelde het al door m'n hoofd om nog een paar laagdrempelige bijeenkomsten te beleggen waarin Bijbelgedeelten verbonden worden met het dagelijkse leven. Toen mw. Netty Kuiper mij liet weten dat ze het heel fijn zou vinden als er een gespreksgroep bij haar thuis gehouden zou worden, was de combinatie makkelijk te maken: een Bijbelgroep rond de keukentafel ten huize van Netty aan de J.T. Cremerlaan.

We beginnen ermee op **woensdagmiddag 19 maart, om 15.00 uur**. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts. Het is de bedoeling eens in de drie weken bij elkaar te komen.

Er wordt iets uit de Bijbel gelezen (een psalm, een verhaal, een paar teksten rond een thema), u krijgt wat achtergrondinformatie en we praten over de betekenis ervan in het leven anno 2025.

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt, vóór 16 maart bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl / 06-43715888).



Christelijke meditatie

U/Jij bent van harte welkom om mee te doen: een uurtje stil zijn met anderen, waarbij we ook elkaar ontmoeten door vooraf en nadien kort bij te praten.

De avond gaat meestal als volgt: we zitten in een kring, en na een kopje koffie of thee wordt het stil, we sluiten onze ogen en kijken wat er in de stilte boven komt na het horen van een lied, een Bijbeltekst, een verhaal. Soms kun je zomaar opeens geraakt worden, of tot inzichten komen, of je dicht bij God voelen.

Gewoon een keer kennismaken kan natuurlijk, u legt zich niet vast voor de andere avonden.

De eerstvolgende keer is op woensdag 12 maart.

Tijd: 19.30 uur – 20.45 uur

Plaats: consistorie Dorpskerk

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).

Serie bijeenkomsten over kernwaarden uit het christendom door Juup van Werkhoven

Na Pasen start een nieuwe serie bijeenkomsten in de gemeente: we bespreken kernwaarden uit het christendom.

Ik maak losjes gebruik van het boek 'Catechismus van de compassie' (Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas).



We bespreken de thema's vanuit meerdere invalshoeken. Niet alleen de Bijbel maar ook kunst, actualiteit, literatuur etc.

We plannen in het voorjaar twee avonden en zien daarna hoe we verder gaan.

1. Woensdag 23 april is het thema 'Waarheid'.
2. Woensdag 14 mei is het thema 'Vrede' of 'Vrijheid'.

De avonden beginnen om 19:30 uur en we komen samen in de Dorpskerk.

Gespreksleider is ds. Juup van Werkhoven-Romeijn.

Meldt u zich voor deze gespreksgroep aan bij Gilda Polderman (dus niet bij Juup, Gilda is de contactpersoon), gildapolderman@planet.nl / 06-43715888; graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 13 april.

Hartelijke groet van

Juup van Werkhoven-Romeijn

t. 0623042861

<https://www.juupvanwerkhoven.nl>

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velsbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!



*Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom, Marja van Leeuwen,
Lieke van Beek en Margreet Baalbergen*

Toekomstig beroepingswerk

Na de gezamenlijke kerkdienst van 1 december in onze Dorpskerk was er een gemeenteberaad waarin de Kerkenraad de aanwezige gemeenteleden informeerde over het toekomstige beroepingswerk als gevolg van het aanstaande emeritaat van ds. Gilda Polderman in oktober en ook ds. Harmen de Vries zal ons rond die tijd weer verlaten.

In het gemeenteberaad werd met behulp van posters onder andere gevraagd naar wat u belangrijk vindt in het profiel van een toekomstige predikant.

In de kerkenraadsvergadering van 20 januari werd een en ander besproken en tevens besloten om in de komende tijd gebruik te gaan maken van de tool **Nieuw Kerkelijk Peil** (NKP) om de gemeente verder uit te luisteren over wensen en ideeën die er ongetwijfeld zullen zijn.

U zult natuurlijk geïnformeerd worden over de volgende stappen die gezet zullen en moeten worden en hieronder geven we graag meer informatie over NKP.

Wat is Nieuw Kerkelijk Peil?

Nieuw Kerkelijk Peil is een wetenschappelijke methode om het leven binnen een gemeente in kaart te brengen. Het helpt gemeenten in hun oriëntatie op de toekomst. Dit gebeurt met behulp van een gemeentebrede enquête. Wat Nieuw Kerkelijk Peil bijzonder maakt, is dat zij niet begint bij tekorten, maar juist uitgaat van het goede dat in elke gemeente aanwezig is.

Deze methode komt uit Australië. De Protestants Theologische Universiteit (PThU) heeft de methode overgenomen en aangepast aan de Nederlandse situatie.



Goed om te weten

- De PThU is verantwoordelijk voor het aanleveren van het onderzoeksmateriaal en de verwerking daarvan.
- De gemeente ontvangt overzichtelijk rapport waarin alle onderzoeksresultaten met behulp van tekst en infographics bijeen zijn gebracht.
- De Protestantse Kerk is verantwoordelijk voor de overige dienstverlening bij het onderzoek: **werkboek, webinar en workshops**.
- Op de website www.nieuwkerkelijkpeil.nl is meer informatie te vinden.

Waarvoor kun je Nieuw Kerkelijk Peil inzetten?

Je kunt het onderzoek gebruiken om de gemeente in beweging te krijgen en te bemoedigen, bijvoorbeeld met de sterke punten die in beeld worden gebracht. Of je wilt als gemeente inzicht verkrijgen in de wensen, verlangens, mogelijkheden van de gemeente. Een enquête is hierbij een objectief en snel hulpmiddel waar iedereen aan mee kan doen. NKP is echter veel meer dan het inventariseren van de wensen van de gemeente voor het op te stellen profiel voor een nieuwe predikant.

De PG Bloemendaal gebruikt NKP al en de kerkenraad is voornemens om met hen in contract treden over hun ervaringen.

Namens de Kerkenraad, Jan Bothof



Vanuit de Kerkenraad (KR)

De kerkenraad heeft op 20 januari vergaderd. In dit verslag meld ik de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest.

Veiligheidsgevoel, een vraag van de gemeente Velsen

De vergadering werd begonnen met een vraag vanuit de gemeente Velsen. Mevrouw Altintas, beleidsmedewerker bij de gemeente, bezoekt diverse groepen in de gemeente. In dat kader was zij bij het begin van de KR. Zij kwam met twee vragen.

Het veiligheidsgevoel gaat volgens de gemeente achteruit. De gemeente wil een beeld krijgen hoe inwoners van de gemeente Velsen dat onderwerp beleven. Ervaren inwoners discriminatie of laster vanwege geaardheid, huidskleur, herkomst of anderszins? Voelen inwoners zich (op bepaalde plaatsen of op bepaalde tijdstippen) onveilig op straat?.

De KR heeft met mevr Altintas ervaringen uitgewisseld. Haar vraag was ook wat de gemeente doen kan? Over deze vraag hebben we met elkaar nagedacht. Een suggestie is bijv. dialoogsessies rondom bepaalde data (vrouwendag, slavenerdenking). Ook werd opgemerkt dat het bevorderen van veiligheid geen opdracht voor de gemeente alleen is, maar ook voor de burgers in de gemeente.

Mevrouw Altintas bedankte de KR voor het gesprek en de reacties.

Begrotingen 2025 van de Kerk en de Diaconie

Deze begrotingen zijn definitief vastgesteld en ook geaccordeerd door het CCBB. Vanuit de gemeente kwamen geen opmerkingen.

Werkgroep Kerk in Actie

Tijdens de laatste vergadering in 2024 is stilgestaan bij de kascontrole over de jaren vanaf 2019 tot en met 2023 van deze werkgroep. Tijdens deze vergadering kon de verantwoording over 2024 reeds behandeld worden. De KR heeft daarmee voorlopig ingestemd. Kascontrole moet nog plaatsvinden.

Moderamensamenstelling en ambtsdragers

Volgens de kerkorde dient de KR ieder jaar bij de eerste vergadering het moderamen te kiezen.

De samenstelling is ongewijzigd.

Suzanne de Mik voorzitter, Leo Kruisselbrink scriba, Gerrit Out namens het CvK, Jan Bothof namens de diaconie en Gilda Polderman als predikant.

Lieke van Beek en Leo Kruisselbrink hebben beiden aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Vanuit de gemeente kwamen hiertegen geen bezwaren.

Beroepingswerk en Nieuw Kerkelijk Peil.

De KR heeft uitgebreid stilgestaan bij het beroepingswerk. Er is een gemeenteberaad over het onderwerp geweest. Enkele kerkleden hebben hun gedachten hierover per mail aan de KR geschreven.

De KR is van mening dat meer input nodig is om een profiel op te kunnen stellen voor een nieuwe predikant. Hoe is die kennis te verkrijgen? Vanuit andere gemeenten komen positieve ervaringen met Nieuw Kerkelijk Peil.

Nieuw Kerkelijk Peil is een methode om het leven binnen een gemeente in kaart te brengen. Het helpt gemeenten in hun oriëntatie op de toekomst. De methode staat beschreven op de website van de PKN en kan gemeenten ondersteunen.

De KR heeft besloten om met deze methode aan de slag te gaan. Elders in het kerkblad leest u hier meer over.

Tot slot

Evelien en Geert van der Velde hebben zich recent laten dopen. Elders in dit blad leest u hierover meer. Wat mooi dat zij kiezen voor de doop. De doop wordt helaas niet vaak meer bediend in onze gemeente. Hun doop en bevestiging van het geloof moge voor een ieder een bemoediging zijn.

*Namens de kerkenraad,
Leo Kruisselbrink
Scriba pg Santpoort-Velserbroek*

Van de Diaconie

Beste mensen,

De ontvangen collecten in december zijn:

1 dec	Kerk in Actie project Z 017881	€ 175,45
8 dec	Kerk in Actie project Z 009401	€ 263,95
15 dec	Diaconie	€ 211,55
22 dec	PKN / Jonge generaties	€ 181,25
24 dec	Diaconie	€ 200,85
24 dec	Kinderen Oekraïne (Kruispunt)	€ 288,10
25 dec	Kinderen in de knel - KiA project Z 017881	€ 394,75
29 dec	Diaconie	€ 342,10

Via Bank is € 360,00 ontvangen en dat wordt verdeeld over deze doelen.

Voor onze Kerk is € 1.771,95 ontvangen.

De diaconale **Kerstactie** heeft dit jaar € 2.790,00 opgebracht en inmiddels is er dan ook € 930,00 aan de drie doelen gedoneerd.

De doelen waren *Stem in de Stad in Haarlem* en de *Voedselbank in Velsen*. Het derde doel was *Kerk in Actie - Hulp aan kinderen in Oekraïne*.

Ter informatie deel ik graag een gedeelte uit hetgeen de PKN - Kerk in Actie recentelijk publiceerde over de hulp die zij mede door uw giften kunnen bieden.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen en gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en psychosociale ondersteuning.

Wanneer en hoe biedt Kerk in Actie noodhulp?

Iedere dag worden er mensen getroffen door geweld en (natuur)rampen. Ze moeten op zoek naar een veilige plek om te overleven. Via een internationaal netwerk van kerken en organisaties kan Kerk in Actie op veel plekken in de wereld snel noodhulp bieden en hulp bij wederopbouw.

Overleven na een ramp

Overal in de wereld kunnen mensen onverwacht getroffen worden door rampen. Dat kunnen natuurrampen zijn, oorlog en geweld of een epidemie. Hun leven staat plotseling op de kop. Ze hebben gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, hygiëne, medische zorg, onderdak, of ze hebben geen bron van inkomsten meer. Basale middelen om te overleven ontbreken ineens.

Overheid biedt onvoldoende hulp

Zeker als de ramp of de verwoesting heel groot is, is het voor de overheid in het betreffende land niet altijd mogelijk om noodzakelijke hulp te bieden. In situaties van oorlog en geweld biedt een overheid soms onvoldoende hulp aan de eigen bevolking of wordt daarin belemmerd. Soms moeten mensen zelfs hun woonplaats ontvluchten. Als mensen eenmaal op de vlucht zijn, raken ze al gauw hulpbehoevend als ze lange tijd geen bron van inkomsten meer hebben.

Welke keuzes maakt Kerk in Actie?

Vanzelfsprekend moet Kerk in Actie keuzes maken bij het bieden van noodhulp. Allereerst moet er in het betreffende land een lokaal netwerk zijn om hulp te kunnen bieden. Daarnaast moet er ook draagvlak in Nederland zijn om voor de ramp te geven. Als rampen goed zichtbaar in de media komen, is het makkelijker om er geld voor te werven.

Hulp aan de meest kwetsbaren

De hulp die Kerk in Actie via haar netwerk biedt is voor de meest kwetsbare mensen in nood: vaak zijn dit ouderen, gehandicapten, zwangere en zogende vrouwen en kinderen. De hulp is onpartijdig, neutraal, onafhankelijk en niet gekoppeld aan religie of afkomst.

Wat voor noodhulp ontvangen mensen?

Bij noodhulp gaat het om het bieden van eerste levensbehoeften: voedsel, schoon drinkwater, onderdak, zorg voor hygiëne en gezondheid. Mensen krijgen noodhulppakketten die passen bij hun situatie en gezinssamenstelling. Iedereen wordt gelijk behandeld. In een iets later stadium gaat het ook om herstel van onderwijs aan kinderen en jongeren en culturele activiteiten, die mensen in staat stellen hun trauma's te verwerken. De kracht van kerken is dat zij ook gewend zijn aandacht besteden aan de geestelijke nood van de getroffen.

Waarom kiest Kerk in Actie voor deze aanpak?

Kerk in Actie is in staat om kerken wereldwijd te koppelen aan professionele (nood)hulporganisaties. Wereldwijd zijn we samen de kerk in actie. We delen ons geloof én we geloven in delen. Voor God is ieder mens gelijk. Ieder mens kan door een ramp getroffen worden. God geeft ons de opdracht om te kijken naar mensen die kwetsbaar zijn, ongeacht hun achtergrond. Een ramp raakt ons allemaal. Niemand mag er alleen voor staan.

Ik ben blij u te kunnen melden dat onze diaken Simone Meulenbelt de functie van **secretaris van ons College van Diakenen** op zich heeft willen nemen.

En ja, wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe diaken, bij voorkeur uit ons gemeentedeel Velsbroek. En of hij of zij dan te zijner tijd voorzitter zou willen worden

Vorige maand ben ik vergeten om melding te maken van het feit dat er door ons een **begroting voor 2025** is opgesteld en deze is eind november goedgekeurd door de Kerkenraad en kort daarna ook akkoord bevonden door het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland - PKN).

Hieronder een kort overzicht en mocht u nader geïnformeerd willen worden dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Namens de Diaconie, Jan Bothof



Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek
College van Diakenen - Begroting 2025

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	50	40	40
Opbrengsten levend geld	5.800	6.500	5.995
Door te zenden collecten en giften	6.000	6.000	9.869
Totaal baten A	11.850	12.540	15.904
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	100	100	22
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.050	1.050	1.161
Salarissen en vergoedingen	200	100	190
Kosten beheer, administratie en archief	300	400	435
Rentelasten/bankkosten	300	300	366
Diaconaal werk plaatselijk	1.500	1.400	3.469
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.650	2.050	3.043
Diaconaal werk wereldwijd	1.850	2.050	39
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.000	6.000	11.127
Totaal lasten A	12.950	13.450	19.852
Operationeel resultaat (A)	-1.100	-910	-3.948

Berichten uit het college van kerkrentmeesters januari 2025

De tijdelijke bewoning van de pastorie aan de Dammersboog begint vorm te krijgen. De gemeente Velsen is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Zij heeft een concept huurovereenkomst aan ons voorgelegd om tot een definitieve versie te komen. De plannen voor het meubileren van de woning worden door een groepje mensen ontwikkeld. We gaan er van uit dat 1 maart de bewoners erin kunnen. We gaan vooralsnog uit van een verhuur van 7 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging.

Er komt een gezin te wonen met een aantal kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Vanuit de kerk zoeken we buddy's. Mensen die willen meehelpen om het huis in te richten. Maar ook buddy's die straks, als het gezin er woont, een welkom voor het gezin kunnen zijn en een eindje met ze mee wil lopen en wegwijs wil maken in Velsbroek. Aangezien er middelbare school kinderen betrokken zijn, is het natuurlijk heel fijn als jonge mensen zich melden. Als contactpersoon treden Willem Passchier op en JanDirk Enschede. Je kunt hen benaderen als je je wilt aanmelden of vragen hebt.

Begin januari heeft Marcel Boutellier aangegeven dat hij stopt met de tweewekelijkse schoonmaak van de Dorpskerk. Hij heeft een baan gevonden. Dat is heel goed nieuws voor Marcel. We wensen hem dan ook alle goeds toe op zijn nieuwe werkplek.

Medio januari hebben de koster van de Dorpskerk bij elkaar gezeten om naar de veiligheid in de kerk te kijken en hun rol daarin. We hebben afgesproken een EHBO cursus te organiseren en te volgen zodat we beter weten wat we kunnen doen als iemand onwel wordt in de kerkdienst. Ook hebben we gekeken naar de brancard en de rolstoel. We hopen in april een cursus te kunnen starten. We hopen ook dat andere erediensmedewerkers aan deze cursus deel willen nemen, zodat we een brede basis van deskundige mensen hebben.

Wellicht zullen we in een latere fase aansluiten bij de BHV cursussen zoals die in Velsbroek georganiseerd worden.

De kerkenraad heeft het college gevraagd om te adviseren welke formatie voor de nieuwe dominee haalbaar is. Op basis van de financiële raming voor de komende 10 jaar is een fulltime predikant in principe financieel mogelijk.

Over het hele land zijn er gemiddeld 1000 leden per 1,0 fte predikant. Ons ledenaantal is per 31 december 2024 786 leden. Hiervoor zou dus 0,8 fte nodig zijn. We verwachten dat in 2033 er 615 leden zullen zijn. Dat zou dan tot een inzet van 0,6 fte kunnen leiden. Het CvK adviseert om na te denken over een pastorale bezetting met flexibiliteit in de omvang.

In januari heeft de actie kerkbalans weer plaatsgevonden. Bij alle leden van onze gemeente is via de mail of de post een verzoek om een bijdrage neergelegd. Dit is altijd weer een moment om je af te vragen hoe verbonden je met de kerk bent en wilt zijn. Op dit moment heeft 63% van de aangeschreven leden gereageerd en is er ongeveer € 79.000 toegezegd. Dit bedrag is vergelijkbaar met vorig jaar.

We willen de gevers hartelijk danken voor hun bijdrage.

Als college vergaderen we 1 maal per 6 weken. We volgen daar de werkzaamheden van de collegeleden en nemen waar nodig besluiten. Geluiden die we horen bij gemeenteleden krijgen daar ook een plek. We vinden het prettig als u verbeterpunten meldt aan een van de collegeleden, we kunnen dan actie ondernemen.

*Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.
Vriendelijke groet, Trees van Gastel, secretaris CvK*

Tweede oproep om mee te gaan naar kerkasiel in Kampen op 28 maart

Op onze eerste oproep zijn nauwelijks reacties gekomen. Dat is begrijpelijk. Toen het vorige kerkblad uitkwam, was eind maart nog ver weg. Kans dat het dan niet meer nodig was, want dan zou het gezin Babayants, oorspronkelijk uit Oezbekistan, al vier maanden in de kerk zitten. Helaas, het gezin met vier kinderen die al lang geworteld zijn in Nederland, dreigt nog steeds uitgezet te worden. Wat moeten deze mensen een lange adem hebben! Daarom zal onze aanwezigheid in de Open Hof in Kampen eind maart nog steeds nodig zijn, ook als 'hart onder de riem'.



Als voorgangers, Anouk, Henk, Roel en ondergetekende hopen wij de lopende kerkdienst gaande te houden, maar we kunnen niet zonder uw aanwezigheid. Wat zou het fijn zijn om met een groepje te zijn uit Santpoort en Velsbroek.

We begrijpen ook dat het een hele onderneming kan zijn om de hele dag 'in touw' te zijn, vooral als je wat ouder bent en minder energie hebt. Dan rekenen we op uw meeleven en gebeden voor dit gezin. Maar als u vitaal genoeg bent: van harte welkom. We rijden samen en spreken dat dan nader af. Anouk heeft een app aangemaakt waarin u, als u zich opgeeft, op de hoogte wordt gehouden.

En als u een muziekinstrument bespeelt of een gedicht of verhaal wilt voorlezen, als onderdeel van die doorlopende kerkdienst, van harte welkom!



*Wij kijken uit naar uw reacties naar:
Anouk: anoukhelmich@arkhaarlem.nl
Roland: rogroe@gmail.com
Ineke: inekeclement@kpnmail.nl*



Plastic dopjes sparen voor de opleiding van blindegeleidehonden.

U kent ze wel, van de pakken melk, karnemelk, yoghurt, frisdrank enz.

Al deze doppen verdwijnen meestal in de vuilnisbak of op straat of bij het inleveren voor statiegeld. Maar ook zonder de dop op fles of pak ontvangt u uw statiegeld... dus haal de dop er af! Verzamel ze en lever ze in bij het inleveradres in het Kruispunt. De doppen gaan naar een wascentrale, en worden daarna gesmolten en gerecycled tot nieuwe producten.

- 1 kilo doppen levert 0,22 cent op.
 - In 1 kilo doppen zitten ca 400 doppen.
- Voor de opleiding van een geleidehond zijn ca 68.000 kg doppen nodig.
Dus: spaar aub mee!

Welke doppen komen in aanmerking?

Doppen van pakken melk, karnemelk, yoghurt, frisdrank, sportdrank, wasmiddel, shampoo, tandpasta etc.

Opbrengst: 2022 56043 euro

2023 48541 euro

2024 53842 euro

Spaart u met ons mee?

*Hartelijk dank namens de KNGF,
Bas en Tineke Treffers.*

Vanuit de werkgroep Kerk in Actie

Als gemeente zetten we ons de komende jaren in voor het werk van Kerk in Actie in Indonesië. In Indonesië leven moslims en christenen al generaties lang samen. Soms is dat een bron van conflict, maar vaak juist van reflectie, vrede en samenwerking.

Kerk in Actie ondersteunt partnerkerken in Indonesië die de verbinding zoeken met moslims en andere groepen, om interreligieus samen te werken aan het bestrijden van armoede en onrecht. Want hoewel Indonesië een sterke economische ontwikkeling heeft doorgemaakt, leeft nog steeds 10% van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar voor achterstelling en uitbuiting. Verder vormen klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en ontbossing voor grootschalige exportlandbouw of de winning van grondstoffen een grote bedreiging voor dit Aziatische eilandenrijk. Daarom zetten kerken in Indonesië zich in voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Als gemeente komen we samen in actie om dit werk mogelijk te maken. Zo zijn we samen kerk in actie.

We ondersteunen de volgende projecten in Indonesië:

- Verbeteren van de omstandigheden van straatkinderen in Yogyakarta (Java) en Kupang (Timor)
- Versterken van de positie van boeren in Zuid-Sumatra
- Ondersteuning van vrouwen in West-Papoea

In de 40-dagen-tijd wordt er voor deze projecten gecollecteerd. Daarnaast zijn er spaardoosjes en kunt u geld storten op de rekening van de werkgroep: NL42INGB0001775528 t.n.v. "Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek".

Helpt u mee om een steentje bij te dragen aan deze projecten?

*Namens de werkgroep,
Theo Beskens*



"Doe je wel je handschoenen aan? En je muts op?" Als een moedergans loop ik, vol goede adviezen, achter mijn puber-kinderen aan. "Jezelf niet koud laten worden hoor. En pas op, het kan glad zijn op de bruggen." Mijn dochter rolt met haar ogen, het is niet het eerste jaar dat ze fietsen. "Mam, we worden ook warm van het fietsen. We redden ons heus wel!" Als ze de deur uit zijn, duik ik in de voorraadkast en zet ik alvast een pak chocolademelk op het aanrecht. Die wil ik vanmiddag warm maken als ze thuis zijn. Ze fietsen dwars door het open veld naar school, 17 km enkele reis. En vanmiddag weer terug. Met een warme chocomelk thuiskomen is dan wel erg prettig.

Als de keuken weer opgeruimd is van de ontbijtchaos, kruip ik achter mijn laptop. De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud. En ik zie kinderen die dezelfde leeftijd hebben als onze kinderen, soms lopen ze zonder jas buiten terwijl het niet warm is. Ondertussen hoor ik de verhalen van onze collega's. Over de inkomende drones en de onzekerheid die dat met brengt. Over het gebrek aan elektriciteit en warmte in de huizen en de scholen. Ik zie de impact die dat heeft op de kinderen. De trauma's die ze oplopen. Ik zie op de foto's dat onze collega's vol thermosflessen hete thee naar de vrouwen en kinderen in de dorpen gaan. Samen Bijbelschool houden, spelletjes spelen en bezig met traumaverwerking. Diep respect heb ik voor het team, dat

deze wekelijkse activiteit elke keer weer doorgaat.

"De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud."

Als bijna dertig jaar werken we in Odesa, en sinds het uitbreken van de oorlog neemt het werk toe. Tanya, onze collega, vertelt ons dat er een grote honger naar Gods Woord is, en dat ze veel mensen kunnen vertellen over het Evangelie. In januari 2023 hebben we een transport verstuurd, met warme kleding, hygiënemateriaal, thermosflessen, dekens, powerbanks en dozen vol Bijbels. En elke keer als ik foto's zie, zie ik spullen die ik hier in stond te pakken, terug op de foto's. Er wordt nog dankbaar gebruik van gemaakt, maar het einde van het uitdelen is in zicht. De voorraad is bijna op. Tijd voor actie.

We besluiten 2025 goed af te trappen en gaan aan de slag voor een nieuw transport naar Oekraïne. En jij kunt helpen! Met:

- Boodschappen doen en inleveren bij één van onze inleverpunten
- Geld doneren voor brandstof voor de vrachtauto
- Geld doneren voor (kinder)Bijbels
- Bidden voor Tanya en het lokale Mission Possible team

We zamelen in tot 15 maart 2025. Lees meer over deze actie op onze speciale actiepagina: www.missionpossible.nl/hulptransport en help ons team in Odesa, Oekraïne. Doe je ook mee? Delen mag!

*Groeten namens Team Mission Possible Nederland,
Gerande Sikkema*

Arkgemeenschap heeft weer ruimte voor nieuwe oogstdeelnemers!

Op de grens van Bloemendaal en Santpoort-Zuid bevindt zich de Tuinderij van de Arkgemeenschap. Een oase aan de voet van de duinen, waar op biologisch wijze groenten, bloemen en kruiden worden geteeld.

Deze tuinderij is onderdeel van een groter geheel, de Arkgemeenschap Regio Haarlem, die weer deel uitmaakt van de wereldwijde organisatie met gemeenschappen in de hele wereld.



Tien jaar geleden startte een betrokken groep mensen deze nieuwe Arkgemeenschap met hulp van onder andere de eigenaar van het terrein en de gebouwen, een voormalig klooster. Een ambitieus plan met het doel een plek te creëren waar mensen met en zonder verstandelijke handicap samen leven, werken en het leven vieren.

Na tien jaar is er een Woonplek, een Werkplaats voor dagbesteding en een Tuinderij ontstaan, gedragen door een grote groep zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers. Ook een aantal leden van de PKN-gemeente Santpoort-Velserbroek zijn vanaf het begin een onmisbaar onderdeel van deze groep mensen.

Er is enorm veel bereikt, maar er is ook nog een weg te gaan, voordat de Ark zich werkelijk definitief kan vestigen op Dennenheuvel, zoals het voormalige landgoed heet.

De Tuinderij bestaat dit jaar ook 10 jaar en is uitgegroeid tot een werkplek en ontmoetingsplek voor veel mensen. Op maandag en vrijdag tref je in de ochtend de mensen van de dagbesteding aan die meehelpten met al het werk dat er te doen is. In de middag zijn het vooral de vaste vrijwilligers die met elkaar zorgen dat alles zal groeien en bloeien. Dit alles onder leiding van Cora Schipma, de tuinder.

Eén van de doelen van de Arkgemeenschap is het leven met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Op de Tuinderij zie je dat altijd mooi terug, iedereen werkt naar eigen kunnen en leert ondertussen van elkaar.

De Tuinderij is een zelfoogsttuin, waar iedere week een groep oogstdeelnemers zelf hun groente kunnen oogsten, een bloemetje kunnen plukken en de benodigde kruiden kunnen knippen. Deze oogstdeelnemers melden zich aan voor een jaar, en werken één dagdeel per maand mee op de tuinderij. Tijdens het oogstseizoen, dat begint eind april, begin mei, kunnen er wekelijks gemiddeld ongeveer 7 verschillende groenten worden geoogst.

Een oogstaandeel kost dit jaar 275 euro voor een heel aandeel, dat bedoeld is voor ongeveer twee personen. Een aandeel voor één persoon kost 160 euro. Je kunt oogsten van ongeveer mei tot en met oktober, afhankelijk van het weer natuurlijk.

Dit jaar is er nog ruimte voor meer oogstdeelnemers. Lijkt het je leuk om ook mee te doen, kijk dan op de website van de Arkgemeenschap: www.arkhaarlem.nl. Alle informatie over de Ark, maar ook over de Tuinderij is daar te vinden. Je mag je ook gelijk aanmelden, via info@tuinderijdeark.nl, of een mailtje sturen met je vraag.

Op de website kun je ook nog veel meer lezen over de Arkgemeenschap, en een heleboel prachtige foto's bekijken.

Marjan Leutscher

Secretariaat Tuinderij de Ark



Zondag 14 februari 2025

Hoe verder met de lunchsamenkomsten?

Op 12 februari heeft het kernteam de uitkomsten besproken. Het verslag van het gesprek is per mail verstuurd aan de mensen die we op zondag regelmatig zien. Wil je ook het verslag ontvangen? Stuur een mailtje naar willem@hartvoorvelserbroek.nl.

Belangrijkste punten:

- De tijd vervroegen is een wens die bij een redelijk grote groep leeft. We willen dit nog eens met ieder bespreken. De praktische haalbaarheid is ook een vraag ivm huur/ beschikbaarheid van ruimte etc.
- Een andere locatie is veel genoemd als wens. We gaan polsen bij De Cirkel / bibliotheek naar hun mogelijkheden
- We willen graag nieuwe mensen ontmoeten en er is teleurstelling dat dat weinig gebeurt. Van belang is dat we genieten van de onderlinge ontmoetingen en groei niet als expliciet doel stellen, maar als een verlangen waar we voor bidden.
- Meer variatie in vormen etc. Als je ideeën hebt waar je je voor in wilt zetten, laat het weten.

Als kernteam zien we voor onszelf een beperkte rol. We doen graag alles samen. Dus laat ons weten wat er leeft.

Buurtmaaltijden

Afgelopen week was de groep eters weer gegroeid. Fijn dat we elke keer meer mensen leren kennen.

De volgende data zijn: 18 maart, 15 april, 13 mei en 10 juni.

Wil je meehelpen?

Neem contact op met Elske, Fija of Gerard.

Wil je mee-eten?

Geef je op via de website. Kijk eens om je heen wie je mee zou kunnen nemen. Want de maaltijden zijn vooral ook bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen.

Samen bidden voor Velsbroek

Wil je meebidden voor Velsbroek? We bidden in de even weken op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30. Je bent welkom om een keer of regelmatig aan te haken. De komende data zijn: 4 en 18 februari. De gebedsuren zijn bij Ries en Marianne thuis. Hoe ziet zo'n gebedsuur eruit? We delen kort met elkaar of er nog bijzonderheden zijn en waar we voor willen bidden. Daarna is er een vrij gebed waarin ieder die dat wil hardop om beurten bidt. De gebedsonderwerpen hebben vooral betrekking op Velsbroek. Denk aan: De scholen, de kinderen, gezinnen, de ouderen, het gemeente bestuur, eenheid en verbinding tussen

de christenen, groei van hart voor Velsbroek, de politie enz.

Dank en Gebedspunten

- Gebed Buurtmaaltijden. Dat we nieuwe mensen mogen ontmoeten
- Dank voor de trouw en inzet van Youth for Christ op 'het asfalt'
- Gebed dat Gods liefde meer zichtbaar wordt in onze wijken
- Gebed voor gezinnen en huwelijken in de wijk.
- Dankgebed voor mooie en veilig wonen in Velsbroek
- Gebed om inzicht in geestelijke drempels in de wijk.
- Gebed voor eenheid en goede verbindingen tussen alle christenen in de wijk. We zijn samen het lichaam van Christus.
- Wil je je hart luchten, praten over levensvragen en geloof?

Dinsdag en donderdags ben ik regelmatig te vinden in het Kruispunt. Als de banner buiten staat ben ik er. Ik zit ook regelmatig in de Cirkel (bibliotheek). Leuk om je daar te ontmoeten! Wil je een afspraak, bel gerust (0630228307) of stuur een mailtje (willem@hartvoorvelserbroek.nl).

Buurtpastor Willem Griffioen



Wij zoeken enthousiaste zangers en zangeressen. [Ervaring niet verplicht.]

TOP2000 CONCERT

Midzomernacht

REPETITIEDATA 2025

21 MEI - 19.00 (INLOOP) 19.30-22.00 UUR
 4 JUNI - 19.00 (INLOOP) 19.30-22.00 UUR
 11 JUNI - 19.00 (INLOOP) 19.30-22.00 UUR
 18 JUNI - 19.00 (INLOOP) 19.30-22.00 UUR
 20 JUNI - DOORLOOP
 21 JUNI - GENERALE REPETITIE & UITVOERING

REPETITIES VINDEN PLAATS IN DE GOEDE HERDERZAAL VAN DE ENGELMUNDUSKERK, TE VELSEN-ZUID. HET CONCERT IS IN DE TUIN VAN DE KERK.

MELD JE NU AAN VIA
PROJECTENENGELMUNDUSKERK@GMAIL.COM



Actueel

di 28 jan 2025

Elke maand hebben wij een overleg met de elf classispredikanten. Behalve voor praktische punten maken we dan altijd ook tijd voor inhoudelijke zaken. We denken bijvoorbeeld na over de kerk in de publieke ruimte, of over hoe we kleiner en toch relevant kerk kunnen zijn.

Soms ook lezen we een tekst. Vorige maand kwam dit voorbij: 'Het winterwerk en de hele organisatie van de gemeente doen denken aan een machine die draait en weinig of niets aflevert. Men vraagt zich ook niet af, wat de zin van dit alles is. Het lijkt wel of men bang is voor deze vraag en met drukke activiteiten de eigen geestelijke onzekerheid overstemt.'

Die kwam aan. Wij herkenden er niet alleen onze gemeenten in, maar eerlijk is eerlijk: ook dingen van onszelf als classispredikant. Het meest frappant is nog wel dat deze tekst stamt uit 1951. Hij komt uit het boekje 'De crisis der middenorthodoxie' van H. Berkhof. Voornamen hadden hoogleraren toen nog niet. Dat hij Henk heette, wist alleen zijn vrouw.

Zonder twijfel behoort Berkhof tot de groten van de 20e eeuw. Zijn magnum opus 'Christelijk Geloof' is nog steeds een standaardwerk. Zelf kwam ik juist aan in Leiden toen Berkhof met emeritaat ging en werd opgevolgd door Bram van de Beek. Toen dat bekend werd, waren de rapen gaar, want Van de Beek gold voor het wetenschappelijke Leiden als veel te gelovig.

Ik herinner me dan ook levendig een bijeenkomst waar Van de Beek de ondankbare taak had zich publiekelijk te verantwoorden. Het Academiegebouw was afgeladen, de zaal vonkte. Van de Beek hield zich dapper staande, maar het zweet parelde ondertussen op zijn voorhoofd.

Nadat de zoveelste kritische vraag was gesteld, vroeg de gespreksleider of er nog andere vraag was rond dit thema. Slechts één vinger ging omhoog. Een student, ouderejaars. 'Ik heb geen vraag over dit thema, maar wel over het antwoord dat Van de Beek straks gaat geven.'

Een voltreffer, en het dak ging eraf. Berkhof zag het vanaf de achterste rij allemaal rustig aan. Hij heeft misschien wel gedacht dat alle drukte die middag vooral geestelijke onzekerheid overstemde, zo scherpzinnig was hij wel. Maar ook zo fijnzinnig dat hij het niet zei. Mijzelf treft vooral hoe actueel dat boekje van Berkhof uit 1951 nog altijd is. Daarom nog één citaat:

'We hebben gemeenteleden nodig die van hun predikanten iets anders verwachten dan vergaderen. We hebben kerkenraden nodig die van hun predikanten eisen dat zij vóór alles hun studeerkamer en bidvertrek zoeken. En wij hebben predikanten nodig die hun gemeente teleurstellen en van alles niet doen, opdat de gemeente bepaald wordt bij het éne nodige.'

Bijbelleesrooster 28 februari tot 11 april 2025

Februari

Vrijdag 28 februari Ester 3,1-11

Maart

zaterdag 1 maart Ester 3,12-15
 Zondag 2 maart Joël 1,1-14
 maandag 3 maart Joël 1,15-2,2a
 Dinsdag 4 maart Joël 2,2b-11
 woensdag 5 maart Joël 2,12-17
 donderdag 6 maart Ester 4,1-17
 Vrijdag 7 maart Ester 5,1-14
 zaterdag 8 maart Ester 6,1-14
 zondag 9 maart Psalm 81
 maandag 10 maart Ester 7,1-8,2
 dinsdag 11 maart Ester 8,3-17
 woensdag 12 maart Ester 9,1-15
 donderdag 13 maart Ester 9,16-26a
 vrijdag 14 maart Ester 9,26b-10,3
 zaterdag 15 maart 1 Korintiërs 13,1-13
 zondag 16 maart Lucas 9,1-9
 maandag 17 maart Lucas 9,10-17
 dinsdag 18 maart Lucas 9,18-27

woensdag 19 maart Lucas 9,28-36
 donderdag 20 maart Lucas 9,37-50
 vrijdag 21 maart Jesaja 50,4-11
 zaterdag 22 maart Jesaja 51,1-8
 zondag 23 maart Jesaja 51,9-16
 maandag 24 maart Jesaja 51,17-23
 dinsdag 25 maart Jesaja 52,1-6
 woensdag 26 maart Jesaja 52,7-12
 donderdag 27 maart Jesaja 52,13-53:6
 vrijdag 28 maart Jesaja 53,7-12

April

dinsdag 1 april Jesaja 56,1-8
 woensdag 2 april Jesaja 56,9-57,6
 donderdag 3 april Jesaja 57,7-13
 vrijdag 4 april Jesaja 57,14-21
 zaterdag 5 april Jesaja 58,1-5
 zondag 6 april Jesaja 58,6-14
 maandag 7 april Jesaja 59,1-8
 dinsdag 8 april Jesaja 59,9-15a
 woensdag 9 april Jesaja 59,15b-21
 donderdag 10 april Psalm 36



Stilleven met bijbel, 1885, Vincent van Gogh (1853-1890)

Olieverf op doek, 65.7 x 78.5 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam, (Vincent van Gogh Stichting)



AGENDA

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| • MAANDAG 3 MAART 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 3 MAART 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 4 MAART 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 10 MAART 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 10 MAART 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 11 MAART 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSDAG 11 MAART 17.00 UUR | BUURTMAALTIJD, HART VOOR VELSERBROEK | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 17 MAART 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 17 MAART 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 18 MAART 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSDAG 18 MAART 17.00 UUR | HART VOOR VELSERBROEK, BUURTMAALTIJD | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • WOENSDAG 19 MAART, 14.00 UUR | OUDERENMIDDAG | KRUISPUNT, ZAAL 2 |
| • DONDERDAG 20 MAART 10.30 UUR | KOFFIEOCHTEND | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 24 MAART 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 24 MAART 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 25 MAART 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 31 MAART 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 31 MAART 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 31 MAART 19.30 UUR | PAASKAARSEN MAKEN | KRUISPUNT, VERGADERZAAL |
| • DINSDAG 1 APRIL 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 7 APRIL 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 7 APRIL 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 8 APRIL 9.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |

DONKEN 

R.J.H.(Roel) Donken
 Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
 1991 HS Velsbroek
 tel: +31(0)23 - 549 31 45
 fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
 Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gelonderhoud

LUVU **Ruud Kerkhoff**
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375



- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
 begrafenis of crematie
 Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
 Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

 **J. van Alten Uurwerkreparaties**
 Schoener 87, 1991 XB Velsbroek
 Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt uw klok gratis opgehaald en na reparatie weer thuisbezorgd!


KLUSPLUS VELSEN
 ALLROUND KLUSBEDRIJF

KLUSPLUS VELSEN
Hamed
 Schilderen onder andere
 Tapijt, Laminaat leggen en
 behangen en nog veel meer...

INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN
 0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com

ChristenUnie
25 JAAR

De ChristenUnie is in Velsen al vele jaren actief in de gemeenteraad.

ChristenUnie Velsen heeft als hoopvolle koers:

- Toekomst voor jeugd en jongeren
- Economie voor mens & schepping
- Rechtvaardige overheid

Heeft u tips, wilt u meewerken en meedenken, neem dan contact op met de fractie of de waarnemend voorzitter van het bestuur.
 En kijk eens op de website: velsen.christenunie.nl

Fractievoorzitter: Frank Cornet Bestuur: Roel van der Linden
fcornet@velsen.nl | 06-51244670 06-15412411



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Hein Makelaars Team Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

- Specialist in luisteren en vertalen van wensen
- Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
- Expert in gespreksvoering terminale situaties
- Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl — www.pattyduijn.nl

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

BEN VREMAN *Uw Warme Bakker*

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 – 13:50

Bso van 4 – 12 jaar voor- en naschool.

Basisschool Het Anker

Grote Buitendijk 48, Velsbroek

www.dekleinereiziger.nl





Algemeen

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

2 maart, gezamenlijke dienst

10.00 u Kruispunt Mw. ds. Gilda Polderman

woensdag 5 maart, Aswoensdag

19.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

9 maart

10.00 u Dorpskerk Ds. Henk Reefhuis

10.00 u Kruispunt Mw. ds. Joke Zuidema

16 maart, gezamenlijke dienst

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman

23 maart

10.00 u Dorpskerk Ds. Peter Verhoeff

10.00 u Kruispunt Mw. Anouk Helmich

30 maart, start zomertijd!

10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman

10.00 u Kruispunt Mw. ds. Marianne Vonkeman

6 april, gezamenlijke dienst

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruijselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl

p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

Post: Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl

Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl

Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE

Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN

Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt



Velsbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velsbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023-5374678

BEHEERDER

Willem Meesters t: 06 2252 1548

e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en

dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSEBROEK

Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSEBROEK

Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSEBROEK

Willem Griffioen, buurtpastor

e: info@hartvoorvelsebroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velsbroek. Graag vermelden "collectebonnen" en ook uw adres erbij. De bonnen worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenpersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,

e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velsbroek



Dorpskerk
Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

2 maart mw. P. Muller 06-25178153

9 maart mw. S. Meulenbelt 06-20247493

16 maart dhr. E. van der Kooij 06-15890135

23 maart dhr. J. Morren 023-5384366

30 maart mw. A. Hurkmans 023-5371086

6 april mw. P. Muller 06-25178153

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

2 maart mw. C. van Woensel 023-5381515

9 maart dhr. M. de Groot 06-45451231

16 maart dhr. H. Boot 023-5384336

23 maart dhr. D. van Dassen 06-45451231

30 maart mw. C. van Woensel 023-5381515

6 april nog niet bekend

Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedelaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord

Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER

Gerrit Out t: 023-5378820

e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888

e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer t: 072-5120528

e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT

Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT

Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruijselbrink en

Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 3 t/m donderdag 27 maart 2025

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>