

nr. 8, 6 december 2024 tot 24 januari 2025

Kerst 2024

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek



**Protestantse gemeente
Santpoort en Velsbroek**

FOTO VAN DE MAAND



Glazen bollen of kerstballen

Een mistige morgen in de Achterhoek leverde een foto op met waterdruppeltjes die op spinrag bovenop een bloem lagen. Allemaal glazen bollen. Het zouden wel kerstballen kunnen zijn in een kerstboom.

Graag zou je in een glazen bol willen kijken hoe de toekomst eruit zal zien. Gelukkig weet je niet welke onverwachte mooie en akelige dingen op je afkomen. Er zijn mensen die zeggen in de toekomst te kunnen kijken, we noemen hen vaak waarzeggers. Eén van de bekendste is Nostradamus (1503-1566) met zijn voorspellingen in Les Prophéties vanaf het jaar 1524 tot het jaar 3797. Voor het jaar 2024 staat er natuurlijk ook wat vermeld. Op internet kun je vinden welke gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden, zoals de moord op Poetin. Maar wie heeft dit verzonnen? Er wordt gezegd dat Nostradamus zijn geschriften heeft gebaseerd op geschriften van anderen. Een oplichter?

Toch zou ik het nog willen hebben over die Kerstbal. Kunnen we daar niet eens in kijken. Wat heeft het geloof, de kerk, de mensheid nog te verwachten aan positiviteit in deze wereld, tussen mensen, je burens, je familie, je kinderen, het milieu, de natuur, in de politiek. Kan er vrede op aarde heersen? Kan er vrede in Israël, Oekraïne en de Soedan komen?

Laten we hopen op een vredige Kerst en een goed Nieuwjaar met veel positieve energie.

Met een warme groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

ADVENT – FEESTVERLICHTING



Misschien kent u het wel. Het geklungel met de feestverlichting. Hoe krijg je het snoer met de feestlichtjes uit de knoop? Je rommelt wat, je trekt wat. In eerste instantie lijkt het alleen maar erger te worden en dan opeens – is de knoop eruit.

Vroeger, met die oude feestverlichting, diende zich dan direct een volgend probleem aan. Er waren altijd wel één of twee lampjes losgedraaid en zolang die los bleven, wilde de rest ook niet branden. Ik ben niet technisch, maar ik geloof dat zoiets 'in serie geschakeld' heet.

Deze 'feestverlichting-gedachten' zitten wat mij betreft vol symboliek.

Allereerst dat in de knoop zitten van het snoer met lampjes. Zo is het ook vaak met ons. De tijd vóór de kerstdagen mogen we gebruiken om ons te bezinnen. De tijd van Advent is een tijd van verwachting, maar ook van inkeer, van besef hoezeer wij mensen in de knoop zitten. In de knoop met onszelf, in de knoop met onze naasten en in de knoop met God. Advent is de tijd die ons gegund wordt om die knopen er een beetje uit te halen. Om weer wat ruimte in ons leven te krijgen. Ruimte die nodig is voor de grote ontknopning die ons met Kerst te wachten staat.

Vervolgens zit er symboliek in het feit dat er niet één lichtje los mag zitten. Kerst is het feest van de hele mensheid. Niet van enkelingen, maar van Gods hele schepping. In de geboorteverhalen in het evangelie wordt dan ook niemand uitgezonderd. De herders vormen een vertegenwoordiging van Israël en de wijzen uit het oosten zijn de representanten van de volkeren voor wie God tot dan toe nog een vreemde en onbekende is. Kerst vier je met de hele wereld. Althans dat is de bedoeling. Zolang er nog één lichtje los zit, zolang nog één mensenkind verloren rond dwaalt, blijft het licht van Kerst aarzelen. Het snoer van de mensheid is juist met Kerst 'in serie geschakeld'. Het ene lichtje is verbonden met het andere lichtje. Het licht van Kerst zal pas volkomen schijnen als iedereen gezien wordt en meetelt, als er voor elkaar gezorgd wordt en mensen leven in verbondenheid.

Tot slot het derde stukje symboliek: Ik wens u toe dat tijdens dit Kerstfeest 'de stekker erin zit', dat u zich verbonden mag voelen met het Woord dat leven brengt, het Licht van de wereld.





Vanuit het Kruispunt. (De erediensten).

Op het moment dat dit kerkblad verschijnt, hebben we in Het Kruispunt weer bijzondere diensten mogen meemaken. We hebben oude bekende voorgangers voorbij zien komen, zoals Marianne Vonkeman. Na de preek stond er een lange rij om even bij te praten met haar. Ze komt volgend jaar weer graag terug in ons midden. Ook Ben de Boer kwam weer terug op het oude nest, zoals de ouderling van dienst het omschreef. Velen werden geraakt door de bijzondere preek van onze classis predikant: Peter Verhoeff. Hij liet tijdens zijn preek het indrukwekkende lied van Leonard Cohen horen over het leven dat niet perfect is en dat barsten teweeg brengt in ons leven. Echter, door de barsten kan ook de zon naar binnen schijnen. Onze tijdelijke predikant Harmen de Vries hebben we ondertussen ook een paar keer gehoord in de dienst en hij weet de juiste toon te treffen bij de preek. Zijn preken houden ons bij de les. Heel fijn. Het is ons gebleken dat hij ook een mooie stem heeft als (voor-)zanger.

Op 24 november ging Anouk Helmich voor in de Gedachtenisdienst, die samen met de werkgroep Eredienst was voorbereid. De nabestaanden werden uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Kaarsen en steentjes met daarop de namen van de overledenen waren vooraan op de liturgietafel geplaatst en na het opnoemen van de namen konden de nabestaanden een kaars komen aansteken en anders deed de ouderling van dienst dat. Dit jaar stonden we stil bij 15 gemeenteleden die overleden waren en Anouk stak een extra kaars aan voor degenen van wie de naam niet werd genoemd. Tussendoor liet Anne Brummelkamp, samen met Helen van Wolferen (hobo) een prachtig muziekstuk horen dat bij deze dienst paste en verder speelde Roel Donken op het orgel.

Ondertussen is de Adventsperiode begonnen en zijn we als werkgroep de Kerst volop aan het voorbereiden.

Op 15 december (3e Advent) is er eerst in de ochtend de gewone kerkdienst met ds. Harmen de Vries en in de middag is er een kerstsamenzang om 16.00 uur met het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer, om alvast in de kerstsfeer te komen. Ds. Ineke Clement zal deze bijzondere dienst begeleiden.



Op Kerstavond 24 december om 21.00 uur gaat mw. Anouk Helmich voor in een dienst met veel zang en een trompettist (naast de organist). Na afloop is er Glühwein of iets anders. Kerstochtend 25 december is er weer een dienst om 10.00 uur waarin ds. Harmen de Vries voorgaat.

Het is nog vroeg maar we zijn ook al volop bezig voor de Stille week 2025 en Pasen (17 april tot en met 20 april). U weet misschien nog dat we mensen zochten voor een gelegenheidskoor voor de Matthäus Passion en dat we instrumentalisten erbij wilden. Nou, dat hebben we geweten. Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond en toen er eenmaal een paar aanmeldingen waren, ging het steeds sneller. Op dit moment bestaat ons koor uit 19 zangers en het orkest uit 11 leden en natuurlijk is daar onze vaste dirigent Hans. We zijn al volop aan het oefenen en het gaat steeds beter.

Adriaan Rensen / werkgroep Eredienst

Autorijdienst Velsbroek

Als u graag naar de kerk wilt, maar het lukt niet (meer) om met eigen vervoer te komen, dan kunt u gebruik maken van onze autorijdienst.

De autorijdienst bestaat uit een groep vrijwilligers die u ophalen en weer thuisbrengen.

Kent u iemand die wij een groot plezier kunnen doen met de autorijdienst of wilt u er zelf gebruik van maken, neem dan contact op met Ton Zaal (0642348328) of Bart Kaptein.

Kan ik meedoen met de Autorijdienst?

Vrijwillige chauffeurs zijn altijd welkom. U kunt aangeven hoeveel passagiers u kunt halen en brengen. Wij plaatsen u na kennismaking en in overleg in een rooster waarbij u eens in de twee maanden dienst heeft. Passagiers en chauffeurs stemmen zelf wekelijks telefonisch af.

Groet, Bart en Ton (coördinatoren autorijdienst Velsbroek)



Expositie in het Kruispunt.

Hanneke Boot exposeert in het Kruispunt met een paar schilderijen. Heel bijzonder!

*Hartelijke groet,
Alies*



Ouderenmiddag Adventsviering

Woensdag 18 december bent u weer van harte welkom. We beginnen deze middag om half drie met koffie, chocolademelk en thee. Hierna is de viering met liederen, schriftlezing en gedichten. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. De kerk is open om twee uur.

Voor vragen: Yvonne Vreeken tel.5371131 en Gré Riedijk tel 5385216

*Tot 18 december,
de medewerkers van de ouderenmiddag.*

Hanneke Boot:
'Het leven is uitdagend en waar een wil is, is een weg.'

Hanneke Boot was als kind al creatief, ze speelde panfluit en mondharmonica en tekende veel. Haar aangeboren spierziekte werd echter erger en rond haar 25^e moest zij noodgedwongen overschakelen van tekenen met haar handen, naar schilderen met haar mond. Een enorme uitdaging.

Behalve zelf schilderen geeft Hanneke Boot ook workshops en lezingen. Dankzij haar uitgeverij Removos maakt haar kunst deel uit van wereldwijde exposities, wordt verstuurd als verjaardagskaart of hangt het als onderdeel van een kalender in huizen over de hele wereld.

Hanneke Boot: "ik ben zwaar gehandicapt, maar ik heb een vak. Ik ben kunstenaar".



Bedankt

Beste mensen

Na een lange tijd van ziekenhuis en revalidatie weer thuis. Wij willen iedereen bedanken voor de vele gebeden, bloemen aarten en bezoeken die ons ten deel zijn gevallen. Nogmaals bedankt voor het warme medeleven.

Marja en Sander Cornelissen



We maken ons zorgen. Om de wereld. Om ons land.

Oorlogen waarbij duizenden mensen omkomen. Kinderen die worden vermoord. Marteling. Uithongering. Geweld. Ontmenselijking. Egoïsme. Machtshonger. Dreiging. Ik kan nog wel even doorgaan. Meer dan ooit verlangen we naar het Licht waar het met Kerst om gaat.

Mij kon een lied ineens troosten. Het is een gebed. Maar alleen al het kunnen richten van onze vragen en zorgen tot een liefdevolle God geeft troost en moed. U kunt het beluisteren via deze link: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-wij-bidden-u-om-vrede/>

*Wij bidden U om vrede
en vragen U om brood,
dat mensen redt van honger,
en onmacht tot ter dood.*

*Wij bidden U om wijsheid,
en vragen U om licht
dat mensen ogen opent,
en op elkander richt.*

*Wij bidden U om zegen,
en vragen om het woord,
dat mensen weer verenigt,
en naar de vrijheid voert.*

*Wij bidden U om adem,
en vragen om uw geest,
die mensen doet herleven,
en ons van schuld geneest.*

*Wij bidden om verhoring,
en vragen U altijd,
dat mensen mogen weten,
hoe Gij er voor ons zijt.*

Henk Jongerius

Laten we blijven bidden. En uitzien naar het Licht dat komt!

Lief en leed

Er zijn er onder u die ook zorgen hebben in het persoonlijke leven. Als u het fijn zou vinden er eens met mij over te praten – laat het me weten, ik kom graag langs, of we spreken af in het kerkgebouw.

Op 13 oktober is dhr. Hessel Wiersma overleden en op 14 november dhr. Huug Kuiper. U vindt elders een In Memoriam. Op 14 november is dhr. Huug Kuiper gestorven. Het In Memoriam kunt u lezen in het volgende nummer van Kerkonderweg Leny Hagen moest op dinsdag 19 november afscheid nemen van haar dochter Yvonne die al langere tijd ziek was. Het verdriet is intens, overweldigend en haast ondragelijk. We bidden om troost en kracht, want zonder dat kan ze niet.

Terugblik

Op 20 oktober hadden we een kerkdienst 'voor jong en oud'. Geweldig hoe Sarah, Dominique en Lara dit hadden vorm gegeven. Ze namen ons mee in het verhaal van Jona, en ze verwoordden zo mooi in de gebeden waar we Gods hulp bij nodig hebben. Een stellingenspel met zelfgemaakte bloemen liet de kerkgangers meedenken over hun eigen mening over het thema: 'God gelooft in jou'. Daarnaast vormden ze ook nog een koor, samen met Tom en Ben. En Lucas had gezorgd voor een foto van het bouwwerk dat hij had gemaakt van de boot van Jona. Het was een prachtige dienst. Dank jullie wel allemaal!

Op maandag 21 oktober kwam onze classispredikant Peter Verhoeff naar ons als kerkenraad toe om te horen hoe het gaat in de gemeente en met ons mee te denken over dingen waar we tegenaan lopen. Fijn dat je daardoor voelt dat je verbonden bent met de landelijke PKN-kerk. Peter kon ons ook weer bepalen bij waar het om draait in het kerk-zijn, en hij haalde daarbij de eerste christengemeenten aan: elkaar de verhalen vertellen, de maaltijd delen en zorgen voor de armen.

Donderdagavond 7 november hadden we weer een inspirerende ontmoeting met vertegenwoordigers van de twee moskeeën in IJmuiden. Het was goed om onder andere met elkaar te delen wat de impact is van de oorlog in het Midden-Oosten en hoe er daardoor momenteel in Nederland tegen joden en moslims wordt aangekeken.



U bent altijd welkom om er een keer bij te zijn!
Zondag 10 november werden er in het kader van de 'dankstond' allerlei producten verzameld voor de Voedselbank. De diakenen hebben er veel werk aan gehad. En wat mooi dat er zoveel meegenomen was. Laten we blijven denken aan degenen die moeite hebben om rond te komen.

Als u dit leest, is de Gedachtenisdienst achter de rug, op 24 november. In totaal zijn er 21 namen genoemd van gemeentelieden die ons door de dood ontvallen zijn. We missen ze, en onze gemeente wordt kleiner. Maar we blijven rustig doen wat goed is, zoals onze classispredikant zei. Ik hoop dat de kerkdienst troost heeft kunnen bieden aan u, want allen hebben we te maken met verlies van dierbaren.



Foto's gedachtenisdienst 24 november

Vooruitblik

Het wordt Kerst! Komt u het meevieren?! Het Licht gaat overwinnen, hoe dan ook. Licht is sterker dan donker.

Op 24 december wordt 's avonds om 18.30 uur het kinderkerstfeest gevierd. Om 21.00 uur de kerstnachtdienst, waaraan de cantorij meewerkt. De volgende dag, om 10.00 uur vieren we het voluit dat Jezus is geboren in een donkere wereld, waardoor er hoop gekomen is, vertrouwen en uitzicht.

Ik wens u en jullie allemaal van harte toe dat u blijft bidden om vrede, wijsheid, zegen, adem en verhooring, juist in deze Adventsweken. En dat u straks vrolijk en blij het Kerstfeest kunt vieren!

*Met een hartelijke groet,
Gilda Polderman*

IN MEMORIAM: Hessel Wiersma

Op 11 januari 1936 werd Hessel geboren in Zurich, Friesland. Al vroeg verloor hij zijn vader, hij was pas 8 jaar oud. Toen hij van de lagere school afkwam, moest hij werk gaan zoeken om zo de armoede in het gezin het hoofd te helpen bieden.

Van jongs af aan was hij gek op schaatsen. Op het ijs begon de relatie met Tine Brouwer. Hessel verdiepte zich vanaf toen in het christelijk geloof, en op 5 april 1959 deed hij belijdenis en werd hij gedoopt. Dat geloof is altijd een rol blijven spelen in zijn leven.

Hij kwam bij de Hoogovens in IJmuiden te werken. Nadat Tine en Hessel getrouwd waren, verhuisden ze al snel naar Santpoort. Ze kregen twee kinderen: Wietske en Johan.

In zijn vrije tijd was Hessel altijd op de fiets te vinden. Hij maakte lange tochten, alleen of met Tine, Johan of later met een kleinzoon.

Hij hield ervan om reizen te maken naar het buitenland.

Hessel was een rustige, betrouwbare, wat in zichzelf gekeerde man. Van diepgaande gesprekken kwam het niet, omdat hij zich moeilijk uitte, en hij kon ook stellig en enigszins rechtlijnig zijn. Maar dingen met elkaar ondernemen, samen de natuur in, schaatsen, fietsen – daar was hij voor te vinden.

Hij was dol op zijn vijf kleinzonen. Als ze op bezoek waren, ging hij met hen op stap, naar de kinderboerderij, de moestuin of het straatvoetbal tijdens de feestweek. Ook toen zij volwassen geworden waren, was hij betrokken op hen. Heel blij was hij met zijn achterkleinzoon Levi.

Tot op hoge leeftijd bleef Hessel fietsen, alleen of samen met Tine. Het was een hard gelag toen dat niet langer kon, maar hij legde zich er rustig bij neer. Hij nam het leven zoals het kwam. Ook toen zijn geest achteruit ging en hij afhankelijk werd van Tine. Toen het thuis echt niet meer ging, verhuisde hij begin augustus naar Huis ter Hagen, en kort daarna naar Velsersduin. Daar is hij, op 13 oktober, rustig ingeslapen. Hij was 88 jaar. Thuis gekomen, zo geloven we, bij zijn hemelse Vader.



Gilda Polderman

Activiteitencommissie

Eerst nog even een terugblik op twee bijeenkomsten.

Als eerste de lunch in oktober, waarbij de leidraad het jaar-thema van de PKN "Alles wordt nieuw" was. Na een inleiding van Gilda, hielp een viertal vragen om hier verder over te spreken met elkaar.

Als tweede de koffieochtend in november. John Oosterhuis had een mooie foto- impressie over IJsland gemaakt, Tanja had heerlijke vlaaien gebakken en een uitstekende combinatie voor een mooie koffieochtend was geboren! En het werd bovendien nog extra gezellig door de vele belangstellenden. En dan kijken we vooruit naar Kerstmis. Daarvoor willen we u van harte uitnodigen voor een mooie en feestelijke kerstviering en lunch op 19 december. We beginnen om 10.30 uur met een kopje koffie. En zeker voor deze bijeenkomst geldt dat vrienden, burens, bekenden van harte welkom zijn.

In verband met de inkoop is het fijn om te weten of u komt. Voor vervoer graag een belletje naar 0618203386.

Tot slot de eerste koffieochtend van het nieuwe jaar, die op donderdag 16 januari, aanvang 10.30 uur, gehouden wordt. We gaan er een leuke quiz voor bedenken om weer een beetje op gang te komen na de drukke feestmaand!

Met hartelijke groet, Sita, Tanja, Marian en Marja



Complimenten

De koffieochtend op 21 november, te Santpoort, georganiseerd door de activiteitencommissie, was meer dan geslaagd.

We werden ontvangen met koffie, thee en appeltaart. John en Foka Oosterhuis presenteerden een impressie van hun bezoek aan IJsland waar zij deze zomer op vakantie waren.

Complimenten aan de commissie die alles tot in de puntjes had verzorgd.

Uiteraard ook complimenten aan John en Foka die een prachtige reportage vakkundig en vrolijk, aan een volle zaal, presenteerden.

Tenslotte wens ik een ieder gezegende feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. Moge God onze gebeden om vrede en gerechtigheid verhoren.

Aart Hoorn





Kerkdienst in de Dorpskerk te Santpoort

Zondag, 20 oktober 2024
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer



Vanuit de Kerkenraad (KR)

De kerkenraad heeft 25 november vergaderd. In dit verslag meld ik de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest.

Aftreden Aart Hoorn

Na 8 jaar het ambt van ouderling te hebben vervuld is Aart Hoorn gestopt. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid van hem genomen als lid van de KR met een woord van dank en een kaars als dank voor de inspanning. Op de vraag of hij nog een afscheidswoord wilde zeggen sprak hij de woorden: "Ga met God en hij zal bij je zijn". Woorden om steeds weer bij stil te staan.

Overigens stopt Aart niet met inzet voor de kerk. Als eredienst-medewerker, met inzet voor pastoraat en allerhande andere zaken blijft hij actief voor de kerk.

Bezinning

In de KR wordt veel besproken. De meeste onderwerpen hebben een organisatorische en pragmatische insteek. Het gevoel was dat we onvoldoende stilstaan waarom we het doen.

Streven is in alle vergaderingen ook ruimte voor bezinning te maken.

Gilda Polderman had in dit kader een bijdrage over hoop en inspiratie. Welke lichtpunten zie je in de kerk en hoe helpt geloof je daarbij. Zinnige vragen om steeds bij stil te staan.

Begrotingen

Ook deze vergadering zijn er ook zakelijke punten besproken. De begrotingen van de diaconie en de kerk zijn besproken en voorlopig vastgesteld.

U kunt de begrotingen opvragen bij de penningmeesters van de diaconie, Jan Bothof, en de kerk, Hans van Alten. Als u opmerkingen heeft kunt u deze t/m vrijdag 13 december aan de scriba doen toekomen. Daarna zullen de begrotingen definitief zijn vastgesteld.

De begroting van de diaconie schat in wat er via collecten en inzamelingen binnenkomt. Dat gaat uit van evenwicht tussen opbrengst en donatie. De begroting van de kerk opgesteld door het CvK betreft de financiën van de eigen organisatie. Ook voor 2025 zijn de uitgaven hoger begroot dan de inkomsten. Nog steeds laat het vermogen van de kerk toe die keuze te kunnen maken. Het blijft echter een aandachtspunt.

Kerkdiensten 2026

Ook in 2026 zal er om de week een dienst in beide wijken zijn en een gemeenschappelijke dienst

Werkgroep Kerk in Actie

De afgelopen maanden is er veel contact geweest met de werkgroep Kerk in Actie.

Er heeft jarenlang geen kascontrole plaatsgevonden. Gerard Beuker en Jocye Schipper-Out hebben dat op zich genomen. Zij hebben enkele herstelacties voorgesteld en verbeterpunten aangedragen.

Voor hun inspanning worden ze bedankt. De voorstellen zijn met de werkgroep besproken. De meeste zijn opgevolgd. Het heeft geleid tot een aangepast beleidsplan waarmee de KR heeft ingestemd. Ook met de afrekening over 2023 heeft de KR ingestemd. Met de werkgroep is afgesproken dat volgend najaar opnieuw overleg zal worden gevoerd.

Beroepingswerk

Volgens planning is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens het gemeenteberaad van 1 december. In een volgend kerkblad hierover meer.

Ambtsdragers

Voor dit onderwerp verwijst ik naar het vorig kerkblad.

Visitatie Ds. Verhoeff

Op 21 oktober 2024 is er een ontmoeting geweest van Ds Verhoeff, de classispredikant van Noord-Holland met de KR (visitatie). We hebben met elkaar besproken hoe het gaat met de pg Santpoort-Velserbroek.

Een paar zaken die genoemd zijn. We ervaren krimp. We moeten met minder mensen de kerkorganisatie draaiende houden. Integratie van de wijken wordt door sommigen zeer positief benaderd maar zijn ook leden die er moeite mee hebben. Er is een betrokken vaste groep. De erediensten lopen goed.

Ook hebben we stilgestaan bij de toekomst van de kerk. Verhoeff hield ons de vraag voor of de kerk redden een doel op zich moet zijn als het al in onze macht ligt. De kerk heeft een plek voor het verkondigen van God's woord. Belangrijker dan de kerk in stand houden is wat de eerste gemeenten deden: elkaar de verhalen vertellen, de maaltijd delen en zorgen voor de armen.

Verhoeff deelde ook de woorden van bisschop Romero van El Salvador die begin jaren '80 is vermoord door de toenmalige junta van El Salvador.

Niets van wat we doen is volledig, ook de kerk niet.

Waarom er dan toch een kerk is?

Om zaden te planten, die op een dag zullen groeien.

Om water te geven aan wat al geplant is, en te weten dat daar de toekomst begint.

Wij mensen kunnen niet alles, en dat is een bevrijdende gedachte.

Wij zijn werklieden, geen bouwmeester.

Wij zijn een dienaar, niet de Messias.

Wij zijn profeten van een toekomst die niet van ons is.

En met deze woorden sluit ik af.

Wens

Namens de KR wens ik u gezegende kerstdagen en veel heil en zegen in 2025

Leo Kruisselbrink

Scriba pg Santpoort-Velserbroek

Berichten uit het college van kerkrentmeesters november 2024

- Over de tijdelijke bewoning van de pastorie aan de Dammersboog is nog niet veel nieuws te melden. De organisatie 'Thuisgevers' is in gesprek met de gemeente Velsen, zodat huisvesting gerealiseerd kan worden. We wachten de resultaten van dat overleg af.
- De begroting 2025 is in zoverre afgerond dat hij eind van deze maand aan de Kerkenraad voorgelegd kan worden. Daarna is hij ter inzage beschikbaar voor kerkleden en wordt hij voorgelegd aan de provinciale organen.
- Momenteel zijn Gilda Polderman en Harmen de Vries onze dominees in Santpoort en Velsbroek. In oktober 2025 zal Gilda Polderman afscheid nemen. De Kerkenraad is gestart met de procedure voor een nieuwe dominee voor beide gemeenten. In de begroting zijn de kosten voor de dominees voor komend jaar omlaag gebracht, maar het aantal preekbeurten zal waarschijnlijk toenemen. Deze post is dan ook verhoogd.
- In de begroting wordt het onderhoud van beide kerkgebouwen en het wijkgebouw opgenomen. Hiervoor gebruiken we het meerjaren-onderhoudsplan. Voor het Kruispunt is dit plan up-to-date, voor de Dorpskerk zal deze maand het onderhoudsplan geactualiseerd worden.
- In januari 2025 start de actie Kerkbalans weer. Het college is met de voorbereidingen bezig. In januari berichten we u hier uitgebreider over.

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.

Vriendelijke groet, Trees van Gastel, secretaris CvK

Kerkbalans 2025 - "Geef vandaag voor de kerk van morgen!"

Het is alweer december, oudjaar nadert maar gelukkig ook een nieuw jaar. Dit stukje schrijf ik op de Voleindingszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdachten in 2 mooie diensten de overleden gemeenteleden in beide kerken. De kerk, een baken van Geloof, Hoop en Liefde. Dat hopen we in beide wijken nog lang te blijven.

Daarom ook traditiegetrouw weer een herinnering en oproep voor uw financiële bijdrage voor 2025. Het landelijke thema van de actie Kerkbalans is onveranderd 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De actieperiode is van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari.

Het komende jaar zal een jaar worden van een aantal veranderingen. Volgend jaar wordt het aantal gemeenschappelijke kerkdiensten sterk uitgebreid, namelijk elke 1e en 3e zondag van de maand. En vanaf oktober zullen we in beide wijken vacant zijn. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe predikant. Naar alle waarschijnlijkheid zal het één predikant worden voor beide wijken. Gelukkig hebben we de tijd om het beroepsproces met elkaar op een zorgvuldige wijze te starten.

Eén ding is zeker, ook volgend jaar heeft de kerk uw financiële betrokkenheid hard nodig. Opnieuw sluit de begroting met een groot tekort. We hebben gelukkig reserves, maar zonder uw bijdrage komt daar natuurlijk snel een eind aan.

Mogen we dan ook in 2025 weer op uw bijdrage rekenen?

De actie wordt weer op dezelfde manier als vorig jaar georganiseerd:

- als we uw emailadres mogen gebruiken, krijgt u via de email alle informatie. Wilt u ook op deze manier meedoen of is uw emailadres veranderd? Laat het ons zo snel mogelijk weten via



kerkburo@pg-spvb.nl

- en anders komt de envelop in de brievenbus. Net als vorig jaar krijgt iedereen weer een antwoordenvelop die u kosteloos op de post kan doen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten,

Met vriendelijke groet namens

*het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out,
cvkvoorzitter@pg-spvb.nl of telefonisch 0629-047097*



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Nieuwe tafelbedekking (Creatieve MaandagOchtend Groep)

Sinds enkele weken liggen er op de tafels in de Ontmoetingsruimte tafellopers, die de dames van de Creatieve MaandagOchtend-Groep (CMOG) hebben gequilt. Dat is weer eens wat anders dan breien, haken of figuurzagen. Met veel plezier hebben ze dit klusje ter hand genomen en daardoor komt er steeds meer werk 'uit eigen huis' in de Dorpskerk te zien. Het Bijbels wandkleed siert al sinds begin deze eeuw de wand van de Ontmoetingsruimte en het kussen op de bank in de hal van die ruimte is ook niet meer weg te denken. Kijken wat de nijvere dames nu gaan bedenken, naast hun 'gewone' arbeid voor het goede doel.

Zo'n tafelloper is er niet zomaar. De groepsleden kregen ieder een rood quiltlapje en een patroon en daarna moesten ze zelf de andere kleuren bepalen. Een aantal quilters van buiten de CMOG stelde lapjes beschikbaar en ook een groep Lakenquilters uit Leiderdorp bood spontaan quiltstof aan. Dergelijke lapjes komen altijd van pas.

Pinkenveiling

Een aantal dames van de CMOG stond op 14 oktober met hun kraam bij de Pinkenveiling van De Naaldkerk, waar allerhande creatieve spullen verkocht werden. Zoals bekend heeft de groep besloten niet meer voor Madras te werken, maar voor een goed doel in of rond Santpoort. Dit jaar was de keuze gevallen op het Hospice De Heideberg aan de Wulverderlaan alhier. De opbrengst voor De Heideberg was € 500,- inclusief een anonieme gift van 50 euro.

De levensmiddelen in de mand hadden een waarde van € 117,51 en na loting tussen twee winnaars ging de inhoud naar Anita

en Herman van der Maden in IJmuiden. De (reserve)naam van de beer waar men naar kon raden was Bolke, Baloo en Boo Boo. Veel te moeilijk, want niemand had het bij het juiste eind. Na loting ging de beer naar Dennis Out.

Guus Hartendorf



Dames van de CMOG poseren trots met hun werkstuk. Voorste rij vlnr: Bea Verschoor, Tine Wiersma, Cathy Versloot en Tilly Faber. Achter vlnr: Lenie Hagen, Marianne Out, Loes Jongenelen, Gets Holleman, Coba Slings, Ali van Dok, Jantine Hartendorf, Annelieke Hurkmans, Krystl en Marja Zwart. (Foto: Argus).



De kraam van de CMOG op de Pinkenveiling. (Foto:Argus)

Kerst 2024





Kinderkerstfeest

Dorpskerk te Santpoort
24 december 2024



Kom je ook naar het kinderkerstfeest?

Het is op dinsdagavond 24 december om 18:30 in de DORPSKERK.

Adres: Burg. Enschedelaan 65, Santpoort-Noord
Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de leiding van de Kindernevendienst
van de Protestantse wijkgemeente Santpoort, info bij Joyce Schipper - 0618192077

KERSTVERHAAL

De laatste droom van de oude eik

Denemarken

Een kerstvertelling van H.C. Andersen over een stervende boom.

Er stond in het bos, hoog op de helling bij het open strand, zo'n echt oude eik, hij was precies driehonderd vijfenzeftig jaar oud, maar die lange tijd was voor de boom niet meer dan even zovele dagen voor ons mensen. Overdag zijn wij wakker, 's nachts slapen en dromen wij. Met een boom is het anders gesteld: in de lente, de zomer en de herfst is de boom wakker, en pas tegen de winter begint zijn slaap, de winter is zijn tijd van slapen, dat is zijn nacht na de lange dag, die lente, zomer en herfst heet.

Heel wat warme zomerdagen hadden de muggen om zijn kroon gedanst, geleefd, gezweefd en zich gelukkig gevoeld, en wanneer dan zo'n klein schepsel één ogenblik in stille zaligheid op een van de grote, frisse eikenbladeren zat te rusten, dan zei de boom altijd: "Stakkerdje! Je hele leven duurt maar één dag! Wat kort toch. Het is zo jammer!"

"Jammer," antwoordde dan het mugje altijd. "Wat bedoel je daarmee? Alles is zo heerlijk stralend, warm en mooi en ik ben zo blij!"

"Maar slechts één dag en dan is alles voorbij!"

"Voorbij!" zei het mugje. "Wat is voorbij? Ben jij ook voorbij?"

"Nee, ik leef misschien nog wel duizenden van jouw dagen en mijn dag duurt hele jaargetijden! Dat is iets van zo lange duur dat jij het helemaal niet kunt uitrekenen!"

"Nee, want ik begrijp je niet! Jij hebt duizenden van mijn dagen, maar ik heb duizenden ogenblikken om blij en gelukkig te zijn. Neemt al deze heerlijkheid een einde wanneer jij sterft?"

"Nee," zei de boom, "die duurt zeker langer, oneindig veel langer dan ik mij kan indenken!"

"Maar dan hebben wij toch evenveel, onze berekeningen verschillen alleen maar!"

En het mugje danste en zweefde in de lucht, was blij met zijn tere, kunstige vleugeltjes van gaas en fluweel, verheugde zich in de zoele lucht die gekruide was met de geur van het klaverveld en van de wilde rozen, de vlier en de kamperfoelie, die over de heining groeiden, om van het lievrouwbedstro, de sleutelbloemen en de wilde kruisemunt niet te spreken; er was een geur zo sterk dat het mugje zich heus een klein beetje dronken voelde.

De dag was lang en verrukkelijk, vol van blijdschap en goede dingen en toen de zon onderging, voelde het mugje zich zo heerlijk moe van al die vrolijkheid. Zijn vleugels wilden het niet langer dragen en heel zacht gleed het op het zachte, wiegende grashalmpje neer, het knikte met zijn kopje, en sliep dan blij in: dat was de dood.

"Arme, kleine mug," zei de eik, "dat was toch een al te kort leven!"

En iedere zomerdag herhaalden zich diezelfde dans, datzelfde gesprek, hetzelfde antwoord en het inslapen; het herhaalde zich in hele families van muggen, en alle waren zij toch gelukkig, even blij.

De boom stond wakker, zijn lentemorgen, zijn zomermiddag en zijn herfstavond, nu naderde zijn tijd van slapen, zijn nacht - de winter was in aantocht.

Reeds zongen de stormen: "Goedenacht! goedenacht! Daar viel een blad, daar viel een blad! Wij plukken, wij plukken! Zie dat je gaat slapen, wij zingen je in slaap, wij schudden je in slaap, maar, nietwaar, dat doet goed in je oude takken. Zij kraken ervan uit louter plezier. Slaap lekker, slaap lekker! Het is je driehonderd vijfenzeftigste nacht, eigenlijk ben je maar een jongetje van een jaar! Slaap lekker! Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het wordt een heel laken, een warm dek om je voeten! Slaap lekker en droom prettig!"



De laatste Droom van den ouden Eik



En de boom stond daar, beroofd van zijn loof, om ter ruste te gaan, de hele winter lang en in die winter menige droom te dromen, steeds iets dat hij zelf had beleefd, net als de mensen dromen.

Hij was ook eenmaal klein geweest, ja, een eikeltje was zijn wieg geweest, naar menselijke berekening leefde hij nu in zijn vierde eeuw; hij was de grootste, de hoogste boom in het bos, met zijn kroon stak hij hoog boven alle andere bomen uit, ver op zee was hij zichtbaar, een bakken voor de schepen; hij besepte helemaal niet hoeveel ogen hem zochten. Hoog boven in zijn groene kroon woonden de houtduiven en sloeg er de koekoek; in het najaar, wanneer de bladeren wel geslagen koperen plaatjes leken, kwamen de trekvogels en ze rustten daar, vóór zij over zee vlogen. Maar nu was het winter, de boom stond daar bladerloos, je kon goed zien hoe krom en knoestig de takken zich uitstrekten; kraaien en roeken zaten er om de beurt in groepjes te praten over de harde tijden die nu begonnen en hoe moeilijk het was in de winter aan voedsel te komen.

Het was juist het heilige kerstfeest, toen droomde de boom zijn mooiste droom: die moeten wij horen.

De boom kon heel duidelijk merken dat het een feestelijke tijd was. Hij meende overal in de rondte de kerkklokken te horen luiden en daarbij was het zacht en warm als op een mooie zomerdag, fris en groen breidde hij zijn machtige kroon uit, de zonnestralen speelden tussen zijn bladeren en takken, de lucht was vol geur van kruiden en struiken; bonte vlinders speelden krijgertje en de muggen dansten, alsof alles er alleen maar was opdat zij konden dansen en pret maken. Alles wat de boom jarenlang had beleefd en om zich heen had gezien trok, als een feestelijke optocht, voorbij.

Hij zag uit oude tijden ridders en edelvrouwen te paard door het bos rijden met een veer op de hoed en een valk in de hand; de jachthoorn weerklonk en de honden blaften.

Hij zag soldaten van de vijand met blanke wapens en in bonte uniformen, met speer en hellebaard, hun tenten opslaan en weer afbreken; het wachtvuur vlamde op en er werd gezongen en geslapen onder de brede takken van de boom.

Hij zag verliefden hier in stil geluk in de maneschijn samen komen en de eerste letter van hun naam in de grauwoegroene bast snijden. Citer en eolusharp waren er eens - er lagen jaren tussen - opgehangen in de takken van de eik door vrolijke, rondtrekkende gezellen, nu hingen zij daar weer, nu klonken zij daar weer zo liefelijk. De houtduiven kirden als wilden zij vertellen wat de boom daarbij voelde, en de koekoek sloeg hoeveel zomerdagen hij zou leven.

Toen was het alsof, tot in de kleinste wortels, tot in de hoogste takken, helemaal tot in de bladeren, een nieuw leven door de boom stroomde. Hij voelde dat hij zich kon uitrekken, hij merkte het in zijn wortels, hoe ook daar beneden in de aarde leven en warmte was, hij voelde hoe zijn kracht toenam, hij groeide hoger en hoger. De stam schoot op, er was geen stilstand, hij groeide meer en meer, de kroon werd voller, breidde zich uit, verhief zich en naarmate de boom groeide, groeide ook zijn gezondheid, zijn verheugend verlangen om steeds hoger te reiken, helemaal tot de stralende warme zon. Reeds was hij hoog boven de wolken uitgegroeid, die als duistere scharen trekvogels of als grote, witte zwermen zwanen onder hem langs trokken.

En elk blad van de boom kon zien alsof het ogen had om te zien; de sterren werden overdag zichtbaar, groot en blank; iedere ster flonkerde als een paar ogen, zo zacht en zo helder; zij deden denken aan bekende, geliefde ogen, kinderoogen, ogen van verliefden, wanneer zij elkaar onder de boom ontmoeten. Dat was een gelukkig ogenblik, een ogenblik vol vreugde!

En toch, bij al die vreugde voelde hij een verlangen dat alle andere bomen in het bos daar beneden, alle struiken, planten en bloemen





zich met hem mochten verheffen, met hem de glans en vreugde mochten voelen. De machtige eik was in de droom van zijn heerlijkheid niet volkomen gelukkig als niet alle, grote en kleine, het met hem waren, en dat gevoel beefde door takken en bladeren zo innig en zo sterk als in de borst van een mens. De kroon van de eik bewoog zich alsof de boom iets zocht, iets miste, hij keek om en toen rook hij de geur van Lievevrouwebedstro en al spoedig een nog sterkere geur van kamperfoelie en viooltjes, hij meende te kunnen horen dat de koekoek hem antwoordde. Ja, door de wolken kwamen de groene toppen van het bos uitkijken.

Hij zag de andere bomen onder zich groeien en zich verheffen evenals hijzelf; struiken en planten schoten op, enkele rukten zich met wortel en tak los en vlogen sneller. De berk was het vlugst, als een helle bliksemstraal knetterde haar slanke stam, haar takken golfden als groen gaas en groene vaandels; het hele bos, zelfs het bruingeveerde riet, groeide mee en de vogels vlogen mee en zongen en op het hoge gras, dat los fladderde als een lange, groene zijden band, zat de sprinkhaan en speelde met zijn vleugel op zijn scheenbeen; de kevers bromden en de bijen zoemden, iedere vogel zong met zijn snavel, alles was zang en vreugde tot in de hemel toe.

"Maar het kleine blauwe bloempje daar bij het water, dat moet ook mee," zei de eik, "en dat rode klokbloempje en dat kleine madeliefje!" Ja, de eik wilde ze allemaal mee hebben. "Wij gaan mee! Wij gaan mee!" zong het en klonk het. "Maar dat mooie lievevrouwebedstro van de vorige zomer - en het jaar daarvoor was hier een heel tapijt van lelietjes-van-dalen - en die wilde appelboom, wat stond die prachtig - en al die schoonheid van het bos, jaren, jarenlang - waren die toch maar tot nu toe blijven leven, dan hadden die nu ook mee kunnen gaan!"

"Wij gaan mee! Wij gaan mee!" zong het en klonk het nog hoger, het leek alsof ze vooruit waren gevlogen. "Nee, dit is té ongelofelijk mooi!" jubelde de oude eik. "Ik heb ze nu allemaal, kleine en grote! Niet één is er vergeten, hoe is zoveel geluk denkbaar!" "In Gods hemel is dat denkbaar!" klonk het.

En de boom die steeds groeide, voelde dat zijn wortels zich van de aarde losmaakten.

"Dat is het allerbeste," zei de boom, "nu houdt geen band mij meer tegen! Ik kan omhoogvliegen naar het allerhoogste in licht en glans en al mijn geliefden vergezellen mij, kleine en grote! Allemaal! Allemaal!"

Het was de droom van de eik en terwijl hij droomde loeide er een geweldige storm over zee en land in de heilige kerstnacht; de zee wentelde zware golven op het strand, de boom kraakte en werd met zijn gehele wortel losgerukt, juist op het ogenblik dat hij droomde dat zijn wortels zich losmaakten. Hij viel. Zijn driehonderd vijftenzestig jaren waren nu als de éne dag van het mugje. Op kerstochtend, toen de zon opkwam, was de storm gaan liggen; alle kerkklokken luidden plechtig en uit iedere schoorsteen, zelfs uit de kleinste op het dak van de arme boer, steeg de rook op, blauw als van het altaar op het druïdenfeest, de offerrook van de dankbaarheid.

De zee werd stiller en stiller en op een groot schip daarbuiten, dat 's nachts het zware weer goed had doorstaan, werden nu alle vlaggen gehesen, mooi en plechtig zoals past voor het kerstfeest.

"De boom is weg! De oude eik, ons baken op het land!" zeiden de zeelui. "Hij is gevallen in deze stormnacht! Wie zal hem kunnen vervangen, dat kan niemand!"

Zulk een lijkrede, kort maar welgemeend, kreeg de eik die lag geveld op het sneeuwtapijt langs het strand; en over de boom klonk psalmgezag vanuit het schip, het gezang van de vreugde van het kerstfeest. Ieder daarbuiten op het schip kwam bij het horen van het gezang en door het gebed in een blijde stemming. Juist zoals de oude boom in de kerstnacht zich verhief in zijn laatste, schoonste droom.

Beste mensen van de redactie,

Je hoeft niet ver weg om van herfstkleuren te genieten, eind oktober maakten wij een wandeling door park Velserbeek waar we de eerste twee foto's maakten de derde is gemaakt in de tuinen van Beeckesteijn en de regenboog vorige week in onze achtertuin, misschien iets voor ons mooie blad kerk onderweg?

Heel veel dank voor en sterkte met jullie werk.

*Met vriendelijke groet
Wil en Wim van der Pijl*



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Een extra grote bijdrage van onze werkgroep voor deze kersteditie! Onze nieuwe dominee Harmen de Vries start een nieuwe bijbelkring. En we kijken met plezier terug op de succesvolle schrijffavond half november. Bovendien genieten we nog na van de inspirerende teksten van en prachtige foto's gemaakt tijdens een aantal stiltewandelingen. Een heerlijke activiteit onder de kerstboom!



Bijbelkring Galaten



De brief aan de Galaten wordt algemeen beschouwd als een van Paulus' belangrijkste brieven. De inhoud geeft een antwoord op fundamentele vragen: langs welke weg komen wij met God in het reine? Wat is het juiste richtsnoer voor ons dagelijks handelen?

De toon van de brief is heftig, de inhoud verrassend bevrijdend. De knetterende confrontaties tussen Paulus en de afdwalende christenen van Galatië zijn ook nu nog voor ons relevant om te bepalen wat wezenlijk is in ons geloof en leven, en wat niet.

In zes bijeenkomsten bestuderen we de brief, elke keer één hoofdstuk.

Plaats: Kruispunt of Dorpskerk (afhankelijk waar de meeste aanmeldingen vandaan komen).

Data: dinsdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart en 8 april 2025.

Tijd: steeds van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.

Leiding: ds. Harmen de Vries.

Opgave via dsHarmendeVries@pg-spvb.nl.

Kloosterweekend

We hebben de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther voor een groep van 20 mensen gereserveerd voor het weekend 14 t/m 16 maart 2025. De kosten zullen ongeveer € 160,- p.p. bedragen. Er zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar en het is al over 3 maanden. U wilt dit kloosterweekend toch niet missen?! Meldt u uzelf graag z.s.m. aan via Margreet, margreetenpaul@quicknet.nl. Het wordt vast weer een mooi, zinvol, maar ook gezellig weekend!



Abdij van Berne

Christelijke meditatie

Met behulp van een Bijbellesing, een gedicht, een lied of een gebed proberen we in de stilte onze gedachten te laten komen en te laten gaan, soms alleen maar te voelen. Het verrassende is dat je je zomaar ineens dicht bij God weet, aangeraakt door Hem. Hoe dan ook, het is fijn om met een aantal mensen een uurtje stil te zijn. Daarnaast spreken we elkaar ook nog, van tevoren en na afloop! Doet u mee? Meld u dan aan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl).

Vanuit 'het samen Groene kerk zijn' bieden we twee boeiende, interessante en inzichtgevende bijeenkomsten aan. Kom jij ook?

1. Uitnodiging 'groene lezing 'Genoeg om te leven'

Paul Schenderling is al jaren intensief bezig met het thema christen-zijn en levensstijl. In het dagelijks leven adviseert hij overheden over sociale vraagstukken. Hoewel hij van huis uit econoom is, is hij over weinig onderwerpen kritischer dan ons huidige economisch handelen en de gevolgen daarvan voor mensen en de aarde. Het Bijbelboek Jesaja is daarbij een grote inspiratiebron voor hem. In 2021 schreef hij samen met Matthias Olthaar het boek 'Hoe handel ik eerlijk?' en in 2022 verscheen zijn boek 'Er is leven na de groei'. In beide

boeken schetst hij perspectieven op een inrichting van onze economie en een levenswijze die het andere leven op aarde niet langer aantast maar juist bevordert.

Ben je in dit onderwerp geïnteresseerd en wil je hier meer over weten? Bij voldoende interesse gaan we een geschikt moment en datum plannen.

Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com

2. Uitnodiging interactieve boekpresentatie 'Wat zegt de bijbel over dieren?'

Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief gebaseerd op het gedachtengoed van de Engelse theoloog Andrew Linzey. De lezer maakt kennis met een heel andere zienswijze op sommige teksten uit de Bijbel. Teksten die eeuwenlang zijn gelezen vanuit een antropocentrisch (mens-centraal) wereldbeeld en die door de auteurs worden geplaatst in een ander Bijbels kader. Motieven die je als christen kunt hebben om de rechten van dieren serieus te nemen. De manier waarop de schrijvers dit doen is even kundig als persoonlijk, even vernieuwend als hartverwarmend.



Ben je in dit onderwerp geïnteresseerd en wil je hier meer over weten? Bij voldoende interesse gaan we een geschikt moment en datum plannen. Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com

Soep&Spirit

Er draait momenteel een leuke Soep&Spirit-groep. Rond een eenvoudige maaltijd wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actualiteit, etc. Als u / je aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het weten aan Margreet Baalbergen (margreetenpaul@quicknet.nl) of Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl). Bij de eerstvolgende in januari kunt u als 'nieuwkomer' niet meer aansluiten (kleine huiskamer), maar wel weer bij de daarna volgende keer in februari/maart.

Contact kerk – moskee



Kuba Moskee IJmuiden

We zijn inmiddels al een aantal keer bij elkaar geweest, en ontdekken hoe leerzaam, nuttig en plezierig het is om mensen met een andere achtergrond en godsdienst te ontmoeten.

U bent van harte uitgenodigd erbij te zijn. De volgende keer is het begin van volgend jaar in de Turkse moskee in IJmuiden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gilda Polderman. U hoeft zich niet aan te melden.

Stiltewandelingen

Er is nu een winterstop. Half april volgend jaar worden de wandelingen weer vervolgd. Tegen die tijd leest u meer in de Kerk Onderweg. Hieronder vindt u een impressie van een aantal stiltewandelingen in Duin en Kruidberg die afgelopen najaar plaatsvonden o.l.v. de werkgroep Inspiratie. Tijdens de wandeling werd een gedicht of fragment voorgedragen om te overdenken of te inspireren en mee te nemen tijdens en na de wandeling. Elke wandeling werd zo een bijzondere ervaring om te vertragen, tot rust te komen en bewust te worden van de natuur bij ons zo dichtbij.

Aanvankelijk verbeeldde ik mij dat ik het was die aan God dacht, en dat ik Hem kende en beminde. Tenslotte zag ik in, dat Hij aan mij had gedacht eer ik aan Hem dacht, dat Hij mij had gekend eer ik Hem kende, dat Zijn liefde tot mij voorafging aan mijn liefde tot Hem, en Hij mij eerst had gezocht zodat ik Hem kon zoeken.

Al-Bistami (804-874, een perzische sufi)

Nu leef ik als Jij-in-mij en dat heeft te maken met waaruit ik put. Met thuis zijn in mijzelf, in Jou. Alles is hetzelfde en alles is anders. Ik besta anders. Ik hoef niet anders te handelen dan ik altijd al deed- zo goed en zo eerlijk mogelijk. Maar tegelijk voed ik mij aan Jou- bij- wie- wie- ik- mag- zijn. Je bent er en je zwijgt niet. Je bemint me met een volkomen begrip, ook al begrijp ik mijzelf niet. Je bent geen makkelijke

weg naar heiligheid of wijsheid- daar zal ik als altijd zelf voor moeten werken- en misschien hoor ik nog weleens iets wijs van Jou. Je bent helemaal buiten. Je bent helemaal binnen. Je bent mij en Je bent anders. Ik ken Je en ik zoek Je. Je bent mijn vraag en Je bent mijn antwoord. Je wenkt me en Je verlaat me. Je lacht me uit en Je kijkt me aan alsof Je alles weet. Je bent als de steeds veranderde armen van mist op het land, als stapelwolken die zich formeren en uiteenvallen. Als ik Je zie, ben Je verdwenen, als Je verdwijnt, herken ik Je weer. Ik mis Je terwijl Je bij mij bent.

Marianne vonkeman (Theologe), Dagboekfragment 11 mei, uit haar boek 'Ik mis je terwijl je bij me bent'





*Twee wegen scheidten in een geel woud.
En spijtig was ik een eenzame reiziger
Die niet beide volgen kon, lang stond ik
En bekeek er één zover als ik kon
Tot waar hij afboog in het kreupelhout:*

*Dan nam ik de andere, die niet beter leek,
En misschien deed ik de beste keuze,
Want zijn gras wou platgetreden worden;
In zoverre dat ze belopen werden
Waren ze allebei evenveel omgevoeld*

*En beide lagen die morgen gelijk bedekt
Met blaren die niet zwart getreden waren,
O, ik bewaarde eerste voor een andere dag!
Maar wetend hoe een weg ergens heenleidt,
Twijfelde ik of ik ooit terug zou komen.*

*Ik zal dit vertellen met een zucht
Ergens eeuwen en eeuwen later;
Twee wegen scheidten in een woud, en ik-
Ik nam de weg die het minst bewandeld werd,
En dat maakte een wereld van verschil.*



Robert Frost, Amerikaanse dichter & toneelschrijver, (1874 - 1963). Uit zijn poëziebundel *Mountain Interval* die in 1916 werd gepubliceerd



Samenbaar

*In stilte groeit de hoop zo stil,
waar vrede ieder hart vervult.
Een hand, een glimlach, een zacht gebaar,
maakt de wereld samenbaar*.
Geen strijd, geen angst, geen bitter woord,
alleen de liefde wordt gehoord.
De wind fluistert door bomen heen,
en roept ons op: "wees niet alleen".
Want in elk hart, hoe groot, hoe klein,
kan vrede als een bloem zijn.
Als wij elkaar in liefde zien,
Begint de vrede diep van binnen misschien.*

Darik van Doesburg (14 jaar)

Winnend gedicht vredesweek 2024, categorie jongeren

*Samenbaar is een zelfbedacht woord gevormd uit samen en leefbaar



Herfst

*Op grauwe grond
liggen gele bladeren
als een verstild gedicht
ik stop
ik lees
ik vervolg mijn weg
toch enigszins verlicht.*

Marja van Leeuwen, lid inspiratiegroep, geschreven tijdens de creatieve schrijfvond o.l.v. Simone Blom

Foto's gemaakt tijdens de stille wandelingen door: Marja van Leeuwen, de grote foto's, en de drie kleine foto's zijn gemaakt door Marian Out



Armande van Doesburg, namens de werkgroep inspiratie



Verslag schrijfavond in Het Kruispunt

Wat was het een prachtige bijeenkomst, de Schrijfavond in het Kruispunt, met 12 enthousiaste deelnemers.

Het thema was „Licht“, passend in deze donkere tijd.

We startten met dit gedicht van Hilde Domin:

*Ik ga voorbij
maar ik laat misschien
het klein geluid na van mijn stem,
mijn lachen en mijn tranen
en ook de groet der bomen in de wind
op een stukje papier.*

*En in het voorbijgaan,
geheel onbedoeld,
steek ik de een of andere
lantaren aan
in de harten
langs de wegkant.*

We maakten woordspinnen rond het thema, maakten elfjes, schreven gezamenlijk bij een afbeelding (wat kijkt iedereen toch anders!), haalden de kern uit het gedicht van Toon Hermans "er moeten mensen zijn die zonnen aansteken", door weg te strepen en tot slot schreven we begeleid een eigen gedicht bij een mooi zelf gekozen afbeelding over Licht.

Iedereen was erg betrokken, gefocust en maakte treffende gedichten en schrijfsels die met elkaar gedeeld werden.

Een memorabele avond voor mij als begeleider in ieder geval!

Simone Blom

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velsbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen.

Wees welkom!

Hartelijke groet van Lieke van Beek

*Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Simone Blom, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen*



Santpoort helpt Madras

Bericht aan alle partners, donateurs en overige belangstellenden

Beste mensen,

In 2025 bestaat Santpoort Helpt Madras 30 jaar. In die periode is er veel geld gegenereerd voor Udavum Karangal, het weeshuis van Steven Vidyakaar in Chennai. De stichting, opgericht door mijn vader Nic, kreeg, toen mijn ouders naar Venray verhuisden, een

zusterstichting, Helpende Handen India, onder de bezielende leiding van Bart Veldpaus. We hebben veel met hen samengewerkt en doen dit eigenlijk steeds meer. De projecten waar we de afgelopen jaren aan hebben bijgedragen, bouw van een crematorium, laptops voor de UK school en zonnecollectoren voor de woonverblijven zijn in gezamenlijkheid en met steun van de Wilde Ganzen gerealiseerd. Wat tot grote tevredenheid stemt is de constatering dat al het door u opgebrachte geld goed is besteed: UK draait voortreffelijk en weet zich gesteund door een brede groep sponsors uit de hele wereld.

De "goededoelenwereld" is in het afgelopen decennium erg veranderd, er ontstonden vele privé-initiatieven, crowdfunding kwam op, het werd steeds moeilijker voor ons om donateurs aan ons te binden. Aan de andere kant worden de kosten van het hebben van een stichting steeds hoger.

Na overleg met Helpende Handen India heeft het bestuur van SHM besloten om onze Stichting formeel op te heffen, de rekening bij de ABN-AMRO op te zeggen en onder de stichting Helpende Handen India verder te gaan. Dit betekent:

- Dat onze activiteiten gewoon door blijven gaan, ook wij als bestuur gaan verder, onder de naam werkgroep Santpoort.
- Donaties en andere inkomsten worden direct gestort op de rekening van St. Helpende Handen India, NL67Rabo0128174358, onze dure bankkosten vallen weg.

Jullie merken er eigenlijk niets van en we hopen dat jullie ondersteuning zal doorgaan. Verander bij een automatische overschrijving svp het rekeningnummer.

Wij gaan in ieder geval door: op 6 april is weer de Duin & Kruid Lenteloop, een evenement waarmee we weer veel geld hopen op te halen voor de kinderen van Udavum Karangal!

*Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SHM,
Guus van Dee, Jonathan Kusters, Ruud Dijkstra*



GEZOCHT: GASTVRIJ ONDERDAK VOOR ONGEDOCUMENTEERDE MENSEN



Advent 2024

In het hart van ieder van ons leeft de hoop als verlangen naar het goede, ook al weten wij niet wat de dag van morgen zal brengen. Dit verlangen groeit in de Adventsdagen uit tot de verwachting dat God naar ons toekomt. God doet dat in Jezus Christus en in iedere ontmoeting: met onze geliefde, ons kind of onze buurman, maar in het bijzonder met de vreemdeling.

Jezus zegt (in Matteüs 25): *'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.'* Het is een oproep tot gastvrijheid, gevoed vanuit het besef dat Gods volk uit vreemdelingen bestond die de bittere onderdrukking in Egypte ontvluchtten. Een oproep die anders klinkt dan het spreken over *'de nieuwe wind die in Europa waait'* waarvan *'het strengste asiel- en migratiebeleid ooit'* het belangrijkste onderdeel lijkt te zijn.

Stem in de Stad: Programma Ongedocumenteerden

Stem in de Stad biedt op dit moment aan zeven ongedocumenteerde mensen onderdak. De meesten van hen zijn asielzoekers die de overheidsopvang moesten verlaten maar niet (of niet direct) naar hun land kunnen terugkeren. Zij zijn dakloos. Wij vangen hen tijdelijk op waarbij onze begeleiding zich op drie perspectieven richt: terugkeren, door-migreren (bijv. naar familie) of een nieuwe verblijfsprocedure starten (mits kansrijk). De begeleiding helpt mensen op de been. Op straat hebben zij geen toekomst.

Gastvrij Onderdak

Wij willen onze opvang vanaf deze Advent uitbreiden naar 15 plaatsen. Daarom deze oproep: Heeft u in huis een kamer of (zolder-)verdieping over voor een aantal weken tot drie maanden? Laat het ons weten!

Wij zorgen voor goede begeleiding, financiële ondersteuning van uw gast en zijn of haar vertrek na de afgesproken periode. Uw gastvrijheid is een teken van hoop en een bijdrage aan de terugkeer van het licht in 2025.

Ga naar stemindestad.nl/nieuws, lees onze brochure 'Gastvrij Onderdak' of bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 023- 5342 891 of 06- 2121 2743.



Gebed voor de wereld

Dit gebed vraagt om vrede en gerechtigheid. We bidden om wijsheid voor leiders, om verzoening voor Oekraïne, Israël en Gaza, en om zorg voor de schepping.

Heer God,

We bidden U voor onze wereld, uw wereld.
Om vrede bidden we U,
hoe dwaas dat ook klinkt terwijl overal
haat en geweld de dienst lijken uit te maken.
Om vrede, gerechtigheid en verzoening bidden we U:
voor Israël en Gaza,
voor Oekraïne,
voor al die plaatsen op aarde waar mensen hun leven
niet zeker zijn.
Zo bidden we samen tot U:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer

We bidden U om wijsheid
voor de mensen die ons land besturen.
Om mildheid en nuchterheid,
om oog voor mensen die zijn achtergesteld,
om aandacht voor uw goede schepping.
Om wijsheid bidden wij U:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer

Bij U ben ik geborgen,
de komende nacht en alle dagen.
Niet voor de afgrond hebt U ons gemaakt,
maar voor het leven.
U hebt U doen kennen als Immanuel,
de God die meetrekt, God met ons.

Geprezen zij uw grote naam!

Amen

(door Geurt van den Brink)



Rouw en geloof: God ontmoeten in de duisternis

Soms staat het leven stil. Als een scherp mes snijdt een verlies er dwars doorheen. Het wordt donker en God lijkt verder weg dan ooit. Wat moet je dan? Over rouw op alle vlakken van het leven. Ja, alles gaat voorbij. En nee, soms gaat het verdriet nooit over.

“Ik heb nog altijd het idee dat hij elk moment binnen kan wandelen.” Ze is nog jong, begin dertig, maar haar gezicht oogt vermoeid, zorgelijk en veel ouder dan haar leeftijd. Anderhalf jaar geleden is haar vriend verongelukt. Ze vindt het moeilijk om verder te gaan, vertelt ze tijdens een interview. Alles voelt zinloos en donker, en “het lijkt alsof het nooit meer overgaat”.

Iedereen die een verlies meemaakt, gebruikt er andere woorden voor: een steen op je maag, een gat in je lichaam, een grauwe deken over het leven. Alsof het ongrijpbare beter te vatten is in beeldspraak.

Rouw komt in vele vormen. Het treedt niet alleen op als een dierbare overleden is, maar ook bij allerlei ander verlies. Je lichaam dat niet (meer) goed functioneert of chronisch ziek is, je loopbaan die niet gaat zoals je had gewild, het plaatje van het ideale gezin dat uit elkaar is gespat door een relatiebreuk of kinderloosheid, het contact met je ouders dat verbroken is, je bedrijf dat failliet is gegaan. Of misschien rouw je over wie je vroeger was – en nu niet meer lijkt te zijn.



Zwaar en eenzaam

Het lijkt misschien gek om in deze weken voor Kerst bezig te zijn met verlies en verdriet. Hoort het niet te gaan over de verwachting van het Licht? Maar ze heten niet voor niets de ‘donkere dagen voor Kerst’ – letterlijk, omdat de zon zo vroeg ondergaat, maar ook figuurlijk: de decembermaand kan zwaar en eenzaam zijn. En de laatste zondag voor Advent, Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag, laat je zelfs ‘gepland’ stilstaan bij mensen die je verloren hebt. Rouw kan júst in deze tijd extra zwaar aanvoelen.

Rouw uit zich bij iedereen anders. Je kunt te maken krijgen met emoties als verdriet, boosheid, eenzaamheid, hulpeloosheid, maar ook met allerlei lichamelijke klachten, zoals intense vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen en depressie.

En dit lijstje is nog lang niet compleet, zoals blijkt uit het artikel 'Hoofd, schouders, knie en teen – je hele lijf rouwt' van journalist Lianne van Sadelhoff op decorrespondent.nl. Rouw is als kauwgom op straat, vergelijkt zij. "Kauwgom slijt, langzaam maar zeker, maar zal daarna altijd een afdruk achterlaten."

Soms komt en gaat de pijn, zoals de Ierse auteur, priester en filosoof John O'Donohue (1956-2008) omschrijft in deze paar regels uit zijn gedicht 'For Grief' (uit zijn boek Gezegend de ruimte tussen jou en mij):

*"Er zijn dagen waarop je gelukkig wakker wordt,
weer midden in de volheid van het leven,
tot dat moment breekt
en je teruggeworpen wordt
op de zwarte golf van verlies."*

Iemand fixen

Zo'n zwarte golf kan voelen alsof je in het donker zit en niet weet welke kant je op moet – een duistere plek waar je zelf niet uit komt en waar anderen niet (echt) bij kunnen komen. Coldplay-zanger Chris Martin schreef het liedje 'Fix you' voor zijn toenmalige vrouw, actrice Gwyneth Paltrow, nadat haar vader overleed. Hij schetst in het nummer hoe de tranen over je wangen stromen als je iets verliest wat onvervangbaar is, en zingt dan in het refrein: "I will try to fix you."

Maar kan dat, iemand 'fixen'? Het klinkt mooi om dat te kunnen zeggen (of zingen). Maar als het echt donker is, helpen goedbedoelde woorden, warme knuffels of bemoedigend bedoelde kaartjes je er niet uit. Ook – of zelfs – met bijbelteksten kun je dan misschien helemaal niets. Neem een tekst als Openbaring 21 vers 4: "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn." Mooie woorden over een toekomst zonder pijn en verdriet, maar heb je er op dit moment iets aan?



Emotionele chaos

De Amerikaanse anglicaanse priester Tish Warren ging ooit door een diepe crisis: ze verhuisde naar de andere kant van het land, haar vader overleed, en ze verloor twee ongeboren baby's. Het werd een emotionele en geestelijke chaos. "Ik wist niet meer hoe ik God nog moest benaderen", schrijft ze in haar boek *Prayer in the Night* over deze periode. "Er waren te veel dingen om te zeggen, te veel vragen zonder antwoorden. De diepte van mijn pijn overschaduwde mijn vaardigheid met woorden. En, pijnlijker nog, ik kon niet bidden omdat ik niet zeker wist hoe ik God nog kon vertrouwen."

Daar zit je dan, in dat donker.

Alleen.

Geen mens die écht begrijpt wat jij voelt.

Geen God.

Is het erg als je niet kunt geloven of vertrouwen? De Engelse auteur C.S. Lewis (1898-1963) beschreef na de dood van zijn vrouw zijn

eigen rouwproces in Verdriet, dood en geloof. “Welke reden is er, behalve ter wille van onze eigen wanhopige wensen, te geloven dat God – naar maatstaven die wij kunnen bevatten – goed is. Suggereert niet alle beschikbare bewijsmateriaal precies het omgekeerde?” Net als Warren worstelde hij met verdriet, dood en geloof.

Bang om te verdwalen

Warren zocht naar een manier om haar donkere dagen en nachten door te komen. Het hielp haar om de complete te bidden: vaste gebeden waarmee je de dag afsluit. “Het gaat er in die gebeden over dat het leven soms donker is en dat mensen sterven”, vertelt ze in een interview met Trouw. “Die ruimte voor dubbelzinnigheid en het mysterie, maar dat God daarbij is, dat had ik nodig. Voor mij verwoorden de complete dat dingen fragiel en gebroken kunnen zijn, maar dat God desondanks machtig en goed is.”

Ze bedoelt het niet als een makkelijke oplossing, onderstreept ze in het interview. Ze was alleen bang om te verdwalen in de donkere vragen. Iedereen gaat op zijn eigen manier door het donker, maar de gebeden gaven Warren houvast tot zij ze weer van harte kon bidden. Ze kreeg geen antwoorden, maar leerde wel dat er in het duister toch iets gebeurde. Zoals een zaadje in de grond wacht om te ontkiemen, zo bleek ook het donker niet eeuwig te duren.



Boemerang

De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter, die er onvermoeibaar voor pleit om de imperfectie van het leven te aanvaarden, vergelijkt verdriet met een boemerang. “Therapeuten hebben de neiging te helpen dat ding, dat verdriet dus, weg te willen nemen”, schrijft hij in zijn boek *Vertrouwingen*. “Ik denk dat dit niet de juiste manier is. Weggooien van dat pakket zet een boemerang in werking. Ooit komt dat verdriet terug (...) en het zal je nog meer verwonden.”

Niet alles kan geheeld worden, niet alle ongemak verdwijnt. “Verdriet is een ding met stekels”, omschrijft De Wachter. Hij schreef zijn boek nadat hij in 2021 de diagnose kanker kreeg. De optimistische mens die hij zich altijd voelde, maakte kennis met angst, duisternis, “de hel”. Hij vond troost in allerlei dingen. Een ander die er voor je is bijvoorbeeld, je echt ziet. Rituelen. Samenzijn. Muziek en kunst. De stilte van een kapel, het licht dat binnenvalt door een raam.

Koester het

De Wachter komt steeds weer terug bij ‘aanvaarding’. Hij noemt een voorbeeld van iemand die een kind verliest. Het ding met stekels “verwondt die mens tot bloedens toe. Daar is geen ontkomen aan.” De kunst is volgens hem om het ding met stekels te behouden. “Wikkel het in, omzwachtel het met verhalen en woorden, met schoonheid en nabijheid. Pak het zo in zodat je het onder je arm mee kunt dragen. Het is er dan nog, maar het steekt niet meer. Mensen in grote rouw willen die rouw niet zomaar vergeten. Omdat ze hun kind niet willen vergeten. Je wilt dat kind altijd bij je hebben en dus moet je dat verdriet nooit vergeten. Het mag niet meevallen. Dat verdriet bestaat vanwege die grote liefde. Maar het mag alleen niet meer zo verwonden.”

Leren leven met een tekort, met kwetsbaarheid, gemis, mislukking – het hoort allemaal bij ‘de kunst van het ongelukkig zijn’. “De troost is niet dat verdriet wegnemen, de troost is er een schoonheid aan te geven”, stelt De Wachter. “Kunnen vertellen hoe mooi het was te leven met je kind dat nu gestorven is. Je moet huilen van miserie dat het nu niet meer mooi is, maar koester dat verdriet vooral als een heel gevoelige herinnering. Want het verdriet heb je om iets wat mooi was.”

Tegen de reflex in

De rouw zijn weg laten gaan, is niet hetzelfde als niets doen. De jezuitische priester en internetpastor Nikolaas Sintobin schrijft in zijn boek Vertrouw op je gevoel (over wat je kunt leren van de laatmiddeleeuwse geestelijke Ignatius van Loyola) dat je soms tegen je reflexen in moet handelen om te zorgen dat je niet verdrinkt in negatieve gevoelens. “Als het niet goed gaat, hebben mensen vaak de neiging minder tijd te nemen voor stilte, gebed en meditatie. Ignatius raadt het tegenovergestelde aan. Als het je niet goed gaat, heb je méér nood om te drinken aan de bron.”



Hetzelfde geldt voor moeilijke vragen stellen: gewoon doen. Neem de tijd om terug te blikken en te reflecteren. “Zo kan je scherper inzicht krijgen in wat er aan de hand is.” Overschreeuw je onrust niet door bijvoorbeeld voortdurend bezig te zijn met vrienden of leuke activiteiten. Soms heb je rust en eenvoud nodig “om meer plaats te maken voor waar het eigenlijk op aankomt”. En soms is het nodig om hulp te zoeken (zie kader).

God in de duisternis

Is er een verband tussen rouw en Kerst? Ja, júíst, stelde Marleen van der Louw vorig jaar in de adventskalender van Petrus. Zij werkte in 2017 als uitgezonden medewerker voor Kerk in Actie in Israël en verloor daar onverwacht haar man. “Als alles grijs is, zie je het licht niet meer. Als je erkent dat pijn en leed echt duisternis zijn en beseft dat God juist daarin wil komen, zie je de diepte van Gods liefde en Jezus’ komst naar de aarde veel duidelijker.”

Schemering

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

woe 30 okt 2024



Het einde van het jaar nadert. Elk jaar weer moet ik in deze tijd denken aan de dichter J. C. Bloem, en meer in het bijzonder aan zijn gedicht November: 'Verloren zijn de prille wegen / Om te ontkomen aan de tijd; / Altijd november, altijd regen, / Altijd dit lege hart, altijd!' Jacques Bloem was een van onze grootste dichters. Maar het zonnetje in huis was hij niet.

Mijn oma zat anders in elkaar. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ze overleed, ze werd maar liefst 93 jaar oud. En voor haar was november juist een prachtige maand. Elke middag bracht ze de tijd tussen licht en donker door met één klein lampje in de hoek van de kamer.

Schemeren, noemde ze dat. Waarschijnlijk had het van alles te maken met de zuinigheid die ze in de oorlog leerde en nooit meer kwijt raakte. Maar ook van zuinigheid kun je genieten. En dat deed ze met overtuiging, de hele maand november. Met één lampje in de hoek.

Ook de kerk leeft in een soort van schemering. Ooit was het licht. Toen zaten de kerken vol en bogen de banken onder het vrome vlees. Maar er is veel veranderd. Volgens sommigen is het wachten slechts op iemand die het licht uitdoet en het definitief donker wordt. In de tuin van de kerk staat in ieder geval alvast een bord: 'Hier wordt gewerkt aan het einde.'



Schemering

Voor mij voelt het anders. Net als mijn oma leer ik in deze tijd dat schemering eigenlijk ook wel mooi is. Want ja, de kerk krimpt, en dat zal ik niet mooier maken dan het is. Maar krimp betekent nog niet per se dat het minder wordt. In sommige opzichten zelfs integendeel.

Deze tijd helpt ons immers na te denken over de vraag: waarvoor deden wij dit eigenlijk ook alweer? Krimp daagt ons uit om te focussen op wat echt belangrijk is. Allerlei franje, daar zijn geen mensen meer voor. Als je kleiner wordt, moet je nadenken over de kern van kerk zijn.

Precies daarover lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament. Die zijn allemaal geschreven aan kleine gemeenten. En die deden drie dingen. Elkaar de verhalen over Jezus vertellen. De maaltijd delen. En zorgen voor de armen. Als

wij dat nu ook eens gingen doen. En dan zetten we in de tuin van de kerk een bord met: 'Hier wordt gewerkt voor mensen.'

De kerk redden kunnen wij niet, dat is de afgelopen decennia wel gebleken. Wat we wel kunnen is doen wat het evangelie van ons vraagt. En daarvoor is één lampje in de hoek van de kamer genoeg. Daarom denk ik deze november terug aan mijn oma. En trouwens ook aan Gerard Reve, toen die schreef: 'Ik houd niet van de Verlichting, geef mij maar de schemering.'

Van de Diaconie

Beste mensen,

De ontvangen **collecten in september** zijn:

1 sep	Diaconie	€ 157,44
8 sep	PKN / Jonge Generaties	€ 182,40
15 sep	PKN / Wereld Diaconaat	€ 277,00
22 sep	PKN / Zending	€ 170,55
29 sep	PKN / Missionair Werk	€ 171,80

Via Bank is € 84,50 ontvangen en dat bedrag wordt verdeeld over deze doelen.

Voor onze Kerk is € 876,81 ontvangen.

De ontvangen **collecten in oktober** zijn:

6 okt	Kerk in Actie project Z 009401	€ 198,40
13 okt	Diaconie	€ 182,60
20 okt	Kerk in Actie project Z 009142	€ 244,40
27 okt	Noodhulp Midden Oosten - Giro555	€ 447,35

Via Bank is € 84,50 ontvangen en dat bedrag wordt verdeeld over deze doelen.

Voor onze Kerk is € 777,10 ontvangen.



Zoals u bovenstaand kunt zien, is er op 27 oktober in de speciale diaconale collecte t.b.v. de noodhulp een mooi bedrag ontvangen en dat heeft de Diaconie verhoogd tot € 1.000.

Op moment van schrijven zijn de collecte-opbrengsten van november nog niet in detail bekend maar we kunnen al wel melden dat op de Dankdag t.b.v. de Voedselbank ruim € 800 is gedoneerd.

Natuurlijk werd er in het Kruispunt en de Dorpskerk ook weer een grote hoeveelheid goederen ingebracht en die zijn diezelfde dag nog door de vrijwilligers van de Voedselbank Velsen bij ons opgehaald.

*Wij bedanken u graag hartelijke voor al uw gaven!
Namens de Diaconie, Jan Bothof*

Bedankje namens de Voedselbank

Hallo Carla,

Ik wil jou / jullie nog eens heel erg bedanken voor de inzamelingsactie van 10 november. We zijn heel blij met zowel de aandacht in de krant als met de kratten met producten. Echt heel fijn. En we kregen ook cash en donaties op de bankrekening. Top!
Nogmaals veel dank.

*Met vriendelijke groet,
Peter Nijman
Bedrijfsleider Voedselbank Velsen*



VOEDSELBANKEN.NL
Velsen

Oog voor voedsel • Hart voor mensen

Hart voor Velsbroek

Met de buurtpastor op pad ...

Met het kernteam van Hart voor Velsbroek hebben we bewust voor de naam 'buurtpastor' gekozen. Met de keuze voor het woord buurt drukken we uit dat onze focus ligt op het dorp Velsbroek. Ik hoop dat buurtbewoners mij weten te vinden. Ik wil graag een luisterend oor bieden voor de verhalen die bewoners willen vertellen. Pastor, dat verwijst naar het herder zijn. Als pastor is mijn verlangen om iets van de liefde van Jezus te weerspiegelen. Waar mensen er open voor staan kan ik de Goede Herder ter sprake brengen.

Het is een heel avontuur om als buurtpastor onderweg te zijn in Velsbroek. Ik geef een paar belevenissen graag aan jullie door! Overall waar ik kom, word ik hartelijk ontvangen. Dat was bij Jezus en Paulus wel eens anders! De beide buurtagenten vertelden over het soort problemen dat zij tegenkomen in de wijk. Dat heeft voornamelijk te maken met spanningen tussen burens en jongeren die soms overlast geven. Overlast is vaak een gevoel van onveiligheid. Inmiddels heb ik drie directeuren van basisscholen gesproken. Bijzonder dat al deze scholen aandacht geven aan de christelijke feestdagen. Velsbroek blijft, zo is hun indruk, behoorlijk kinderrijk omdat kinderen die opgegroeid zijn in de wijk hier vaak willen blijven wonen. Een signaalpunt zijn de gebroken en samengestelde gezinnen als gevolg van een hoog aantal echtscheidingen. Wie weet liggen hier mogelijkheden om bijvoorbeeld relatiecursussen aan te bieden. Yvette Jansen, de buurtverbinder van de gemeente Velsen, vertelde veel over de achtergronden van de wijk. Ze had een interessante waarneming. Velsbroek is een prachtige wijk waar mensen met veel plezier wonen. Een prachtwijk loopt het risico dat er toch hier en daar wat achteruitgang ontstaat omdat de wijk alweer ruim 30 jaar bestaat. Er valt niet veel te winnen voor de bewoners, alleen te verliezen. Ik hoop maar dat wij als christenen geen houding ontwikkelen van "Velsbroek is van ons".

In de Kruispunt gemeenschap ben ik hartelijk ontvangen. Elke dinsdag heerlijke koffie bij de kledingbeurs en gezellige gesprekjes. De open deuren en de banner buiten blijken uitnodigend te zijn. Verschillende bewoners van De Boshoeck komen een praatje maken en steken een kaarsje aan. Ik ben zelf me maar eens gaan voorstellen in De Boshoeck. Binnenkort mag ik bij hen aanschuiven tijdens een lunch en vertellen wie ik ben. Op 'het asfalt' had ik een leuke ontmoeting met Thomas op een dinsdagmiddag. Deze jongerenwerker van de gemeente Velsen zet zich in voor de kinderen en tieners in de wijk. 's

Avonds ontmoette ik daar Jeroen. Vanuit YFC (Youth for Christ) is hij al jaren te vinden bij de tieners. Hij deelde mooie verhalen over hoe tieners hun levensverhalen delen en open staan voor Jezus. Hartverwarmend was het samen bidden voor alles wat er gaande is in Velsbroek met een gebedsgroepje dat al jaren trouw bidt voor de wijk. Er is veel meer te vertellen, maar dat komt de volgende keer wel weer.

Ik hoop dat we als Hart voor Velsbroek en de PKN-gemeenschap elkaar mogen versterken en bemoedigen. Mijn start ervaar ik als veelbelovend. Dank voor jullie ontvangst!

Willem Griffioen



KERKBLADROOSTER 2025

NR	Kopijdatum	Verschijningsdatum	Aantal weken	Feestdagen
1	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 24 januari 2025	5	
2	donderdag 13 februari 2025	vrijdag 28 februari 2025	6	
3	donderdag 27 maart 2025	vrijdag 11 april 2025	6	Pasen
4	donderdag 8 mei 2025	vrijdag 23 mei 2025	6	Hemelvaart, Pinksteren
5	donderdag 19 juni 2025	vrijdag 4 juli 2025	9	
6	donderdag 21 augustus 2025	vrijdag 5 september 2025	7	
7	donderdag 9 oktober 2025	vrijdag 24 oktober 2025	6	
8	donderdag 20 november 2025	vrijdag 5 december 2025	7	Kerst

Bijbelleesrooster 6 december 2024 tot 24 januari 2025

December

6	vrijdag	Jesaja 40:27-31
7	zaterdag	Psalm 126
8	zondag	2 Petrus 3:1-9
9	maandag	2 Petrus 3:10-18
10	dinsdag	Psalm 50
11	woensdag	Jesaja 35:1-10
12	donderdag	Psalm 64
13	vrijdag	Sefanja 3:1-8
14	zaterdag	Sefanja 3:9-13
15	zondag	Sefanja 3:14-20
16	maandag	Psalm 44:1-9
17	dinsdag	Psalm 44:10-27
18	woensdag	Lucas 1:1-25
19	donderdag	Lucas 1:26-38
20	vrijdag	Psalm 145
21	zaterdag	Micha 5:1-8
22	zondag	Lucas 1:39-56
23	maandag	Lucas 1:57-66
24	dinsdag	Lucas 1:67-80
25	woensdag	Lucas 2:1-21

26	donderdag	Psalm 98
27	vrijdag	Psalm 97
28	zaterdag	Psalm 8
29	zondag	Lucas 2:22-35
30	maandag	Lucas 2:36-40
31	dinsdag	Psalm 90

Januari

woensdag	1 januari	Psalm 92
donderdag	2 januari	Titus 1,1-4
vrijdag	3 januari	Titus 1,5-16
zaterdag	4 januari	Titus 2,1-10
zondag	5 januari	Psalm 87
maandag	6 januari	Titus 2,11-3,7
dinsdag	7 januari	Titus 3,8-15
woensdag	8 januari	Psalm 136
donderdag	9 januari	Lucas 2,41-52
vrijdag	10 januari	Lucas 3,1-9
zaterdag	11 januari	Lucas 3,10-20
Zondag	12 januari	Lucas 3,21-38
maandag	13 januari	Psalm 42

Dinsdag	14 januari	Spreuken 1,1-19
woensdag	15 januari	Spreuken 1,20-33
donderdag	16 januari	Spreuken 2,1-22
Vrijdag	17 januari	1 Korintiërs 11,1-16
zaterdag	18 januari	1 Korintiërs 11,17-34
Zondag	19 januari	1 Korintiërs 12,1-11
maandag	20 januari	1 Korintiërs 12,12-31
Dinsdag	21 januari	1 Kronieken 28,1-10
woensdag	22 januari	1 Kronieken 28,11-21
donderdag	23 januari	1 Kronieken 29,1-9





AGENDA

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| • MAANDAG 9 DECEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 9 DECEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 10 DECEMBER 9.45 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DINSDAG 10 DECEMBER 10.00 UUR | GESPREKSGROEP JACOB | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • WOENSDAG 11 DECEMBER 19.30 UUR | CVK VERGADERING | DORPSKERK, CONSISTORIE |
| • ZONDAG 15 DECEMBER 9.30 UUR | KERSTSAMENZANG | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 16 DECEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 16 DECEMBER 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • WOENSDAG 18 DECEMBER 13.30 UUR | OUDERENMIDDAG (KERST) | KRUISPUNT |
| • DONDERDAG 19 DECEMBER 9.30 UUR | KERSTVIERING MET LUNCH | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 23 DECEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 30 DECEMBER 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 6 JANUARI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 6 JANUARI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 7 JANUARI 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • MAANDAG 13 JANUARI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 13 JANUARI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 14 JANUARI 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |
| • DONDERDAG 16 JANUARI 9.30 UUR | KOFFIEOCHTEND | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • MAANDAG 20 JANUARI 9.00 UUR | STILTEMEDITATIE | KRUISPUNT |
| • MAANDAG 20 JANUARI 14.00 UUR | CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP | DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE |
| • DINSDAG 21 JANUARI 12.00 UUR | KLEDINGBEURS | KRUISPUNT, KERKZAAL |



DONKEN 

R.J.H.(Roel) Donken
 Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
 1991 HS Velsbroek
 tel: +31(0)23 - 549 31 45
 fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
 Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU **Ruud Kerkhoff**
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375



- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
 begrafenis of crematie
 Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
 Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Team Patty Duijn
 Begeleiding bij leven en afscheid

- Specialist in luisteren en vertalen van wensen
- Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
- Expert in gespreksvoering terminale situaties
- Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl — www.pattyduijn.nl


KLUSPLUS VELSEN
 ALLROUND KLUSBEDRIJF

KLUSPLUS VELSEN
Hamed
Schilderen onder andere
Tapijt, Laminaat leggen en
behangen en nog veel meer...

INSTAGRAM: KLUSPLUSVELSEN

0640842579
Klusplusvelsen@gmail.com

Hier kan uw advertentie staan.
 Meer info, bel of mail Gerrit Out
 06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning



www.wado.nl



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl



J. van Alten *Uurwerkreparaties*
Schoener 87, 1991 XB Velsersbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

*In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!*



BEN VREMAN Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**



Alles onder
één dak

Je woondroom realiseren?

**Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team**

Doordat we alles onder één dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK VISIE Hein Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven

Peuteropvang
2-4 jaar

Buitenschoolse
opvang
4-12 jaar

Floriant
onderwijs en opvang
met de Bijbel als basis

Liefdevolle kinderopvang in Velsersbroek



Algemeen

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

8 december, 2e Advent

10.00 u Dorpskerk Ds. Jan Seeleman

10.00 u Kruispunt Ds. Kick Bras

15 december, 3e Advent

10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

22 december, 4e Advent

10.00 u Dorpskerk Mw. Anouk Helmich

10.00 u Kruispunt Ds. Jan Seeleman

24 december, kerstnacht

18.30 u Dorpskerk Kinderkerstfeest

21.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

21.00 u Kruispunt Mw. Anouk Helmich

25 december, eerste Kerstdag

10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

29 december

10.00 u Dorpskerk Ds. Otto Sondorp

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

5 januari, gezamenlijke dienst

10.00 u Kruispunt Ds. Kick Bras

12 januari

10.00 u Dorpskerk Dr. Christina Pumplun

10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries

19 januari, gezamenlijke dienst

10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl

p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl

Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl

Secretaris: vacant e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE

Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

Kruispunt



Velsbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velsbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023-5374678

BEHEERDER

Willem Meesters t: 06 2252 1548

e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag

en dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur e:

dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSEROEK

Adriaan Rensen, secr. e: vbberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSEROEK

Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSEROEK

Willem Griffioen, buurtpastor

e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velsbroek. Graag vermelden "collectebonnen" en ook uw adres erbij. De bonnen worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenpersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN

Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,

e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velsbroek



Dorpskerk
Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

8 dec Mw. Hurkmans 023-5371086

15 dec mw. P. Muller 06-25178153

22 dec mw. S. Meulenbelt 06-20247493

24 dec dhr. J. Morren 023-5384366

25 dec dhr. E. van der Kooij 06-15890135

29 dec mw. w. Hurkmans 023-5371086

5 jan *nog niet bekend*

12 jan *idem*

19 jan *idem*

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

8 dec dhr. H. Kusters 023-5377422

15 dec mw. D. Markerink 023-5376816

22 dec dhr. E. Hup 023-5376153

24 dec mw. C. van Woensel 023-5381515

25 dec dhr. D. van Dassen 06-45451231

5 jan dhr. M. de Groot 023-5376942

12 jan mw. S. van der Kaaij 06-21928058

19 jani dhr. H. Boot 023-5384336

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord

Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER

Gerrit Out t: 023-5378820

e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888

e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer t: 072-5120528

e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT

Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT

Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en

Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 1 t/m donderdag 9 januari

2025 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>