

Geloofsbelijdenis (staande gezongen)

Dankzegging en Gebed

Inzameling der gaven (Het éne offer)

Psalm 150

(Allen gaan staan)

Looft God in zijn heiligdom!
Looft Hem heel zijn hemel om!
Looft Hem om zijn grote macht!
Looft Hem naar zijn grote kracht!
Laat bazuinen voor hem schallen!
Looft hem! laat de harpen slaan!
Looft hem! grijpt de citers aan!
Looft die alles is in allen!

Looft hem dansend groot en klein,
Rinkend met de tamboerein!
Looft hem fluitend met de fluit!
Looft hem op cymbaal en luit!
Spant uw snaren Hem ter ere!
Looft Hem zingend al wat leeft!
Looft Hem al wat adem heeft!
Halleluja! Looft den Here!

Zegen

ORDE VAN EREDIENST

van de

KERKELIJKE SAMENKOMST

op Zondag 8 Januari 1967

waarin

Ds. M. W. J. C. DE KLUIS

afscheid neemt als predikant van de

Gereformeerde Kerk van Santpoort



ORDE VAN EREDIENST

Vóór de dienst wordt gezongen

Psalm 103 : 1 en 3

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
Laat alwat binnen in mij is Hem eren,
Vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid.
Gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
Die u geneest, die uit het graf uw leven
Verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
Barmhartigheid en goedheid zijn de daden
Van Hem die niet voor altijd met ons twist,
Die ons niet doet naar alles wat wij deden
Ons niet naar onze ongerechtigheden
Vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

(Allen gaan staan bij het binnenkomen van de predikant)

Psalm 118 : 7

Ontsluit, onsluit nu voor mijn schreden
De poorten der gerechtigheid,
Laat mij de voorhof binnentreden
En loven 's Heren majesteit,
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
Nu ik Uw antwoord heb verstaan.

Stil gebed

Votum

Gebed voor verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing: Prediker 3

Gezang 90

Rust, mijn ziel, uw God is Koning.
Heel de wereld zijn gebied,
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verandering,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar hetgeen hij zien zal,
Wenst terug 't geen hij is eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
In zijn handen ligt uw lot,
Zie, hoe alles hier verandert,
En vertrouw alleen op God.

Tekst en prediking

Gezang 79 : 2, 3 en 4

Ik kan mijzelf geen wasdom geven;
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw geest moet in mij uitgestort;
de rank die U ontvalt verdort,

Neen Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d'uw' altijd, blijf gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden
Uw leven moet mijn leven zijn.
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Dant wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot
en komt in 't licht en rijpt voor God.